

Stephen Fry: 'De Fry kronieken' Een autobiografie. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam 2011 ISBN 9789060058466 (Depressie/ Heel de mens/ Evenwicht/ED/AG) Zie ook: www.thomasrap.nl vertaling van :

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'Stephen Fry is een van de meest opvallende persoonlijkheden uit de recente Britse tv-geschiedenis, een begenadigd komiek en schrijver. In *De Fry Kronieken* vertelt hij over zijn jaren als student in Cambridge. Daar ontmoette hij Hugh Laurie, met wie hij onder meer de legendarische serie *A bit of Fry and Laurie* zou maken, maar ook Emma Thompson, die zou uitgroeien tot een wereldberoemd actrice. Gaandeweg ontdekt Fry waar hij goed in is: acteren en het bedenken en schrijven van sketches. In het Londen van de jaren tachtig viert hij samen met Hugh Laurie zijn eerste successen, waarover hij smaakvol kan vertellen. Maar hij staat ook stil bij de schaduwzijde van het succes: de faalangst en depressies die hem blijven achtervolgen. *De Fry Kronieken* vormen een opmerkelijk openhartig en bij vlagen hilarisch relaas waarin Fry de lezer aan de hand van zijn eigen leven rondleidt door de Engelse toneel-, comedy- en filmwereld. 'Buitengewoon indringend en onwaarschijnlijk openhartig.' – *The Guardian* Stephen Fry (1957) is komiek, acteur, schrijver en presentator. Hij speelde in tv-series en films, waaronder de verfilming van Harry Mulisch' roman *De ontdekking van de hemel*, en publiceerde meerdere zeer succesvolle romans. Van *De Fry Kronieken* zijn in Engeland al meer dan zeshonderdduizend exemplaren verkocht.'

Over de schrijver:

Stephen Fry (1957) is een Britse komiek, auteur, filmster. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Fry

Recensies/Extra:

Bol.com Drs. H.H. Ahaus: '(...) Zijn vele activiteiten beletten hem niet om gestaag aan zijn autobiografie te werken. Na deel 1 - 'Moab is my washpot' (1997)* dat voornamelijk ging over z'n middelbare schooljaren - belanden we met dit tweede deel in 1979, wanneer Fry als student aankomt in Cambridge. (...) Fry verhaalt smaakvol over zijn studententijd en over de jaren '80 in Londen, waar hij zijn eerste successen behaalt. Maar ook over de schaduwzijde van het succes. Zo vertelt hij zeer openhartig over zijn faalangst en zijn depressies. Het abrupte einde van dit deel valt op zijn dertigste verjaardag, in 1987. (...) Al met al een bijzonder boek over een bijzonder mens. Dikke pil, incl. voorwoord, inleiding, dankwoord en register. Sobere uitvoering, geïllustreerd met enkele tientallen persoonlijke (kleuren)foto's. Grapje van Fry: alle (tussen)titels beginnen met de letter c.