

Stacey Aben: 'Nooit meer groeien...?' Uitgeverij Calbona, Rotterdam 2018. ISBN 9789492954046. Zie ook: www.calbona.nl (Psychiatrie/ Emoties/ ED/AG)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'Hallo allemaal.

Mijn naam is Stacey Aben uit Gemert.

Ik heb diverse Psychische klachten en al vele opnames achter de rug.

Wat mij enorm helpt is van me af schrijven en dan wel in dichtvorm.

Verder houd ik van wandelen, tekenen, voetballen en zwemmen.

Ik hoop dat mensen herkenning of erkenning kunnen vinden in mijn gedichten.

Samen staan we sterk.

Je bent niet alleen.

Groet Stacey Aben

De foto op de achterzijde is een portret van mijzelf... geschilderd door een kennis'
Boek van 44 pagina's.

Over de schrijfster:

Zie: <https://www.facebook.com/stacey.aben.37> en

<https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=38222> Stacey Aben (1988)

woont in Gemert: 'Ik word gekweld door stemmen in mijn hoofd, ze leiden mij vaak in een diep dal. Soms grijp ik dan naar de alcohol, maar dat is maar een schijnoplossing.

Ik heb veel sombere periodes, maar ook wel lichtpuntjes.