

Bloeme Evers- Emden: 'Ik blijf zitten totdat ik geboren ben' Uitgeverij van Praag, Amsterdam 2015. ISBN 9789049026141 (PTSS/Evenwicht/ Coping/ ED/PO)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Verzameling verhalen van acht voormalige joodse onderduiksters die bij elkaar kwamen en bespraken hoe deze traumatische ervaringen hun leven hebben beïnvloed.

Covertekst: 'Ik blijf zitten totdat ik geboren ben is het verslag van een serie bijeenkomsten waarin acht Joodse vrouwen met elkaar hun onderduik-ervaringen delen. Decennia na de oorlog blikken ze terug op deze moeilijke tijd. In hun opvallend openhartige verhalen staan ze onder andere uitgebreid stil bij de vraag in hoeverre die traumatische periode hen heeft gevormd. Ook filosoferen zij over wat Jood zijn voor hen betekent. De een leeft religieus, de ander seculier, maar allen voelen ze zich geworteld in het Jodendom. Hun lot was zwaar, maar de trots heeft overwonnen.'

Over de schrijfster:

Bloeme Evers-Emden (1926-2016) is ontwikkelingspsychologe. Ze moest op haar zeventiende in 1943 vanwege haar joodse achtergrond onderduiken en kende vele onderduikadressen. In 1944 werd ze door de bezetter gepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Ze overleefde het concentratiekamp, trouwde, kreeg 6 kinderen en ging op latere leeftijd psychologie studeren. Evers-Emden schreef meerdere studies over kinderen die onderdoken. Dit boek hoort bij deze serie, als vervolg. Zie ook:

http://www.dedokwerker.nl/bloeme_evers-emden.html

Recensies/Extra:

Elias van der Plicht: '(...) Het is een verzameling verhalen die dertig jaar geleden zijn opgetekend uit de mond van acht voormalige joodse onderduiksters, die geregeld bijeenkwamen binnen het verband van de Joodse Vrouwengroep Deborah. De oudste was van 1919, de jongste van 1944. Met elkaar spraken ze over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Hoe hadden ze de scheiding van hun ouders verwerkt? Wat was de invloed van de onderduikperiode op hun naoorlogse leven? Welke angsten hadden ze? De vrouwen spraken over de meest intieme zaken en beloofden elkaar geheimhouding. Daarom zijn de namen van de acht vrouwen in dit boek gefingeerd.'

<https://www.trouw.nl/home/bloeme-evers-emden-je-hoeft-je-geschiedenis-niet-van-je-af-te-zetten--a63fceof/>