

Henk Blanken: 'Je gaat er niet aan dood' Zoektocht naar de grenzen van mijn aftakeling. Uitgeverij Atlas- Contact, Amsterdam /Antwerpen 2018. ISBN 9789045036793 Zie ook: www.atlascontact.nl en <http://www.henkblanken.nl> (Ziekte van Parkinson/ Aftakeling/ Coping/ ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

"Je gaat er niet dood aan," zegt hij, "maar het loopt lullig af."

Eerder schreef Henk Blanken 'Pistoolvinger' een beschouwende verhalenbundel over zijn leven met de ziekte van Parkinson. Zie ook:

https://www.patientverhalens.nl/images/abook_file/20134.pdf Dit boek is daarvan de herziene en uitgebreide editie.

Coverttekst: 'Herziene en uitgebreide editie van Blankens relaas over parkinson en dementie. Het is wél een goed verhaal, denkt Blanken als hij hoort dat hij parkinson heeft. Hij struikelt over tegels, kwijlt als hij een ui snijdt, hij beeft of verkramp. (...) Zolang hij erover kan schrijven, is het te doen. Hij vertelt over zijn vader en zijn zoon, over de schilder die God op een ladder zette, over de vriend die verdween en over de vraag welk lijden hij nog mee wil maken. Zo ontstaat dit bericht aan de achterblijvers, een verhaal over "al dat onuitstaanbare verdwijnen". "Het went," schrijft Blanken, "maar wennen is wachten tot het minder wordt. (...)'

Over de schrijver:

Henk Blanken (Rotterdam, 1959) is journalist en schrijver van non-fictie. Hij heeft gewerkt als redacteur van het Vrije Volk, de Volkskrant en als adjunct-hoofdredacteur bij Dagblad van het Noorden. In 2011 is bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld en in 2014 is hij noodgedwongen gestopt met zijn werk als journalist. Zie ook:

<http://www.henkblanken.nl/de-pers-over-pistoolvinger/> en

https://www.npostart.nl/de-wandeling/16-04-2016/KN_1677941

Recensies/Extra:

https://www.patientverhalens.nl/images/abook_file/20134.pdf

<https://decorrespondent.nl/henkblanken>

<http://www.atlascontact.nl/boek/je-gaat-er-niet-dood-aan/>