

Fanny Winter: 'Je gaat naar de dokter' Het verhaal van Wouter, zijn laatste 5 weken. Uitgeverij Brave New Books, 2018. ISBN 9789422151541 (Autisme/ Ziekte van non Hodgkin/ Kanker/ Dood/ Rouw/ PO) Zie ook: www.bravenewbooks.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Coverttekst: 'Waargebeurd dagboekverhaal over mijn 17 jarige Autistische puber zoon die T-Cel Non Hodgkin Lymfoom Kanker Stadium 3 kreeg. Er waren goede prognoses. maar wat geheel onverwacht de verkeerde kant op ging.'

Over de schrijfster:

Zie: <https://www.facebook.com/fanny.besetwinter?fref=ufi>

Extra:

[http://www.omroepbrabant.nl/?news/249922952/Wouter+Winter+\(17\)+schreef+emotieel+lied+voor+zijn+dood+Hij+wilde+er+andere+mensen+mee+steunen%E2%80%99](http://www.omroepbrabant.nl/?news/249922952/Wouter+Winter+(17)+schreef+emotieel+lied+voor+zijn+dood+Hij+wilde+er+andere+mensen+mee+steunen%E2%80%99)
[9.aspx](http://www.omroepbrabant.nl/?news/249922952/Wouter+Winter+(17)+schreef+emotieel+lied+voor+zijn+dood+Hij+wilde+er+andere+mensen+mee+steunen%E2%80%99)

Je gaat naar de dokter met wat spierpijn, niet zo bijzonder

Pas daarna begint al het gedonder

De onderzoeken starten, de tijd van spanning die breekt aan

Je weet niet wat je kan verwachten, wanneer je naar huis kan gaan

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Zv8C46qh_NY

'Mijn broertje Wouter Winter zijn droom was, dat zijn liedje beroemd zou gaan worden, hij wou er mensen mee helpen en steunen in hun strijd. Zelf heeft hij het liedje niet meer kunnen zingen, hij is ingehaald door zijn ziekte. Wouter is op 23-05-2016 overleden, aan complicaties bij T-Cel Non Hodgkin Lymfoom kanker Stadium 3. Het liedje is dus ingezongen door iemand anders. Wel is het Wouter zijn eigen tekst en zelf uitgekozen muziek eronder. Wie helpt mee dat dit liedje viraal gaat voor Wouter. Ik hoop dat zijn droom uit gaat komen Hier Wouters lied. 'Je gaat naar de dokter'

<https://www.mhc-oss.nl/index.php?page=1224&sid=1>