

A.N. Ryst: 'De nadagen' Uitgeverij Querido, Amsterdam 2018. ISBN 9789021412894 Zie ook www.querido.nl (Ouderenzorg/ Aftakeling/ Levenseinde/ PO/AG) Zie ook: www.querido.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Faction. Coverttekst: *“Die avond sprak hij over de pil van Drion. ‘Jazeker,’ zei hij, ‘ja, dat vind ik een oplossing. Voor als het niet meer gaat.’ ‘Hè ja,’ zei mijn moeder. ‘Lekker. En ik dan?’ Mijn vader haalde zijn schouders op. ‘Je stopt mij maar onder de grond. Alles is geregeld.’ ‘Wou je hem in je nachtkastje leggen?’ vroeg mijn moeder. ‘Waarom niet,’ zei mijn vader. Ze waren even stil. Klagend schuurde de bries rondom het huis. ‘Tja,’ zei mijn moeder. ‘Nou ja, als je het zo bekijkt... Misschien zou ik die pil dan ook moeten hebben.’ Mijn vader reageerde met een kort, haast jongensachtig lachje. ‘Als jij hem neemt,’ zei hij, ‘dan hoef ik hem niet meer.’*

Haak en Juan Ellerts de Wit wonen in een afgelegen huis in Friesland. Hun zoon Niek beschrijft met verve en compassie de laatste jaren van hun huwelijk: een emotionele periode van confrontaties, van herinneringen en van afscheid, omlijst door het woeste land waarin zij zich, ooit, hadden teruggetrokken. *De nadagen* is een monument voor de verloren tijd; een ontroerende, bevlogen en geestige vertelling over het onvermogen van mensen om elkaar te bereiken – over wat vergankelijk is, en over dat wat blijft.’

Over de schrijver:

A.N. Ryst (1962), pseudoniem van Daan Remmerts de Vries is een Nederlandse schrijver. Zie ook: <https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/a-n-ryst/>

Recensies/Extra:

<https://www.youtube.com/watch?v=ESMh2wr7QEo>

<https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/01/als-het-niet-bevalt-kijken-wij-naar-buiten-a2753583>

<https://www.facebook.com/UitgeverijQuerido/posts/binnenkort-verschijnt-de-nadagen-van-an-ryst-pseudoniem-van-daan-remmerts-de-vri/2002628109800258/>