

Ina Fischer: Gewoon Aju, geen kukeleku – Afscheid van een moeder, Uitgeverij Boekscout, Soest, 2019, ISBN: 9789463890953 ( Ziekte, Familieverhoudingen, Humor, Rouw, Veerkracht, PO)

**Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Iedereen heeft een moeder en daar vinden we vaak van alles van. Ze krijgt van een hoop ellende de schuld en wordt ook net zo vaak heilig verklaard. Maar misschien zijn moeders ook maar gewoon mensen die er het beste van proberen te maken. Dit boek gaat over zo'n moeder. En over het verlies daarvan.

Het is een persoonlijk relaas van een unieke en tegelijkertijd universele ervaring.

De auteur verhaalt op een authentieke manier over de relatie tussen moeder en dochter. Over pijnpunten maar meer nog over liefde en levenslust. Over veerkracht en verbinding, ondanks en dankzij alles.

Het is een portret in stukjes, fragmenten tijd, vormgegeven in proza en poëzie. Nuchter, intens, kwetsbaar en komisch.

**Over de schrijver:**

Ina Fischer schreef als kind al. Ze is dat bij vlagen blijven doen naast haar praktijk voor yoga en mindfulness. Ze schrijft blogs en nu dus ook een boek. Haar grote inspiratiebron is het boek van Nathalie Goldberg 'Schrijven vanuit je hart'. Die houdt een pleidooi om naar huis te gaan, naar daar waar je vandaan komt om vervolgens ook weer verder te gaan. En al woont Ina allang niet meer in Drenthe, die authentieke stem klinkt nog wel door in haar werk.

**Inzien:**

<https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9402>

**Extra/recensies:**

<https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9402>