

Mirjam Louwen – van Bekkum, Florian is niet voorbij – Hoe je immens verdriet kunt omzetten in een hoopvolle toekomst, Uitgeverij Aarde, Amsterdam, 2019, ISBN: 9789492798534 (Aangeboren afwijkingen, Meervoudig Ziek zijn, Syndroom van Down, Dood, Emoties, Evenwicht, Goed Leven, Hoop versus realisme, ED, PO)

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Wat als je na twee kinderen een tweeling krijgt? Wat als blijkt dat één van twee het syndroom van Down heeft? Wat als hij ook nog meerdere afwijkingen heeft? Wat als hij overlijdt? Wat als je plotseling een uitvaart moet regelen? Wat als je opeens een rouwende moeder bent? Ik schrijf over het jaar waarin ik mijn lieve knulletje Florian heb mogen ontmoeten en afscheid van hem heb moeten nemen. Met mijn verhaal hoop ik iets te kunnen betekenen voor iedereen die er steun of troost uit kan halen. Mirjam Louwen-Van Bekkum was al moeder van twee lieve kinderen toen ze zwanger bleek van een tweeling. De vreugde daarover veranderde in verdriet toen een van de twee spoedig na zijn geboorte ernstig ziek bleek te zijn en overleed. Wat zoiets vreselijks doet met jezelf en je naasten beschreef Mirjam in een veelgelezen blog. Openhartig vertelt zij over haar schuldgevoelens, haar frustratie over sommige reacties op Florians overlijden en over verwarrende en tegenstrijdige emoties. Want naast groot verdriet zijn er ook positievere ervaringen. Mirjam vertelt het hele verhaal, vanaf het eerste slechte nieuws tot en met de uitvaart en nasleep. Zij laat zien dat je immens verdriet kunt omzetten in een hoopvolle toekomst.

### **Over de auteur:**

Mirjam Louwen van Bekkum (35), HR manager van beroep, had weleens verhalen gelezen over ouders die een kindje met een handicap kregen. Ook in haar nabije omgeving werden er kinderen met een handicap geboren. Ze vroeg zich dan af hoe ze moest reageren naar de ouders. Moest ze hen feliciteren of juist haar steun betuigen? Ze las ook weleens over een kind dat overleed. Wat vreselijk voor de ouders, hoe konden zij verder leven?

Toen overkwam het Mirjam zelf. In FLORIAN is niet voorbij schrijft ze over het jaar 2018, waarin ze haar zoontje Florian in de armen mag sluiten, maar ook weer los moet laten.

Mirjam heeft ook een eigen blog bijgehouden over Florian → [www.zonnetjeflorian.nl](http://www.zonnetjeflorian.nl)

### **Extra/recensies:**

‘In FLORIAN is niet voorbij neemt Mirjam Louwen-van Bekkum de lezer mee in haar verhaal. Het jaar 2018 begon zo mooi, maar eindigde dramatisch. Ze is openhartig over haar verdriet en schuldgevoelens, over de lieve maar vaak ook schokkende reacties van buitenstaanders, over hoe haar jonge kinderen om gaan met de dood van hun broertje

en over hoe Florian toch een mooie en eervolle plek krijgt binnen haar gezin.’  
(<https://sophiamagazine.nl/florian-is-niet-voorbij-mirjam-louwen-van-bekum/>)