

Wouter Schraven: Als de dokter somber kijkt, Over leven, kanker en geloven, Uitgeverij Anderszins, De Waal, 2020, ISBN: 978-94-92994-12-7 (Alvleesklierkanker, Emoties, Spiritualiteit, ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Je bent dominee, geeft jarenlang cursussen rouwverwerking en krijgt opeens te horen dat je kanker met uitzaaiingen hebt.

Het overkwam Wouter Schraven (1962). Zijn wekelijkse blogs veranderden van inhoud, maar bleven eerlijk en levensecht. Troostend en getroost schrijft hij in vierentwintig overdenkingen over zijn leven in de schaduw van de dood, waarin hij ervaart dat schaduw niet kan ontstaan zonder licht.

Illustraties: Rosalie Schraven

Over de auteur:

Wouter Schraven (1962) groeide op de Veluwe op en werkte van 1996-2012 als predikant in de protestantse gemeente De Voorhof in Andel. Vanaf 2012 is hij verbonden aan de Brugkerk in Lopik (PKN) en schrijft hij wekelijks blogs op hun website. Hij is sinds 1989 betrokken bij het werk in kindehuizen in het oosten van Roemenië en was medeoprichter van de weggeefwinkel Via-via in Lopik. Met zijn vrouw heeft hij bij hen thuis vele jaren cursussen rouwverwerking gegeven. In 2019 werd bij hem alvleesklierkanker geconstateerd. Een selectie van zijn blogs is benut voor het boek: Als de dokter somber kijkt. Over leven, kanker en geloven.

Rosalie Schraven (1996) studeerde journalistiek in Utrecht. Ze werkt als intercedent bij een bemiddelingsbureau en is vrijwilliger bij Amnesty International. Tijdens haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in de combinatie tussen tekst en beeld. Een illustratie is volgens haar veel meer dan een aanvulling, het kan een verhaal juist ook versterken. Haar streven is het vertellen en het onderstrepen van een verhaal met simpele tekeningen. Laagdrempelig, maar vol emotie. Ze illustreerde het boek Als de dokter somber kijkt. Over leven, kanker en geloven op een doeltreffende manier.

Extra/Recensies:

Blogs Wouter Schraven → <https://brugkerklopik.nl/author/wouter/>

Ik las hoe de gewone dingen in het leven van een 'patiënt' ineens een andere betekenis krijgen, Het zette mij aan het denken. Dit boek is een aanrader voor iedereen die te maken heeft met vragen rondom leven, kanker en geloven. En wie is dat niet?

-Gerlinda Noordam - van Os, oncologieverpleegkundige