

Abkader Chrifi: 'Strijd van een vreemde.' Van drugsverslaafde tot succesvol trendsetter. Uitgeverij Kosmos, Utrecht/Antwerpen 2008 ISBN 9021533766 (Verslaving/2) Zie www.le-succes.nl en http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/SBU/20080402/SBU_SBU-1-17_080402_1.pdf

Als Abkader Chrifi (49) vanuit Marokko naar Nederland komt is hij 11 jaar. Hij krijgt te maken met aanpassingsproblemen, wordt van het beste jongetje in de klas het slechtste. Hij probeert zich volledig aan te passen en wordt vernederd. Nederland kent zo'n andere cultuur. Hier zijn mensen gericht op het individu, in zijn cultuur een op God gerichte 'Wij- cultuur'. Hij komt tussen wal en schip: teveel aangepast aan de westerse cultuur, maar daarin niet echt opgenomen en daardoor verbannen uit zijn eigen gemeenschap. Hij raakt heroïneverslaafde en belandt in de criminaliteit. In 1986 wil hij van zijn verslaving af, maar hij krijgt veel tegenwerking en onbegrip. Toch lukt het hem in een moeilijke strijd die hij in dit boek beschrijft.

En het lukt. Bovendien bouwt hij een nieuw succesvol leven op: Abkader is nu directeur van het empowerment-bureau Le-Succes B.V., betrokken bij de campagne Trendy Maroc Star, die op allerlei manieren een positiever (zelf)beeld van Marokkanen in Nederland te bewerkstelligen. Hij geeft trainingen aan hulpverleners en andere betrokkenen en is een veelgevraagd spreker. Hij schreef ook: Het succes ligt op straat .