

Edwin Bakker: 'Rick's report'. Kroniek van een aangekondigd afscheid. Uitgeverij BZZToH, 's Gravenhage 1994 ISBN 9055010413
Dagboek van een aidspatiënt over de periode juni 1990 - juli 1993. Met een voorwoord van Jos Brink.

I. van den Bergen, R. Breed: 'Is het waar dat Lefert aids heeft.' Uitgeverij van Gennep Amsterdam 1985 ISBN 9060126556.
Dagboekfragmenten van een onderwijzer, wonend in de Zaanstreek, over zijn ziekte aids en de dood. Bevat ook gesprekken van mensen uit zijn omgeving.

Peter Boersen: 'Raken we je kwijt?' Uitgeverij Ikan Media, Beverwijk 2002, ISBN 9080728314 Dit is het uitgewerkte dagboek van Peter Boersen. Hij is (ex)aidspatiënt en vertelt over zijn jeugd, zijn homoseksualiteit, zijn ziekteperiode en het verdwijnen van het HIV-virus uit zijn bloed. In 1994 werd bij Peter aids geconstateerd. Jarenlang streed hij tegen het virus en balanceerde vaak op het randje van leven en dood. Tot in 2000: er werden nieuwe medicijnen toegepast en dat zorgde voor een grote verandering. Het virus is nu niet meer in het lichaam van Peter te vinden. Met een voor- en nawoord van de internist van Peter, Dr. Bronsveld van het Medisch Centrum in Alkmaar.

Gerard van den Boomen (red): 'AIDS op leven en dood.' Uitgegeven door Raad van Kerken / Mozeshuis (distr.) Amsterdam 1991 ISBN 907381605X (Aids) Bundel met egodocumenten en essays en stukken over verschillende aspecten van aids.

Gerard van den Boomen: 'Leven met AIDS.' Ervaringen, berichten, gesprekken. Uitgeverij Muntinga, Amsterdam 1989. - (Rainbow pocketboeken 65). Het boek bestaat uit interviews.

Th. van der Boomen, P. de Bok, D. van den Berg: 'Seropositief.' Ervaringen van druggebruikers, tips en adressen. Uitgeverij Mainline, Amsterdam 1995. In dit boek zitten interviews en foto's.

G. Boomsma: 'Dit verval.' Verhalen rond een grote ziekte met een kleine naam. Uitgeverij deWoelrat Amsterdam 1988.
Verhalen over aids van Nederlandse en Engelstalige auteurs.

R. Bosnak: 'Dromen met een aidspatiënt.' Uitgeverij Lemniscaat Rotterdam 190 p. Vertaling van: Dreaming with an Aids patiënt - Boston: Shambhala, 1989
Verslag van een therapeut die betrokken raakt bij de hopeloze strijd van zijn cliënt.

Marcus Commerçon (vert Jan van Amerongen): 'Ik wil rode rozen op mijn graf.' Mijn leven met aids. Uitgeverij Areopagus, Amsterdam 1994 ISBN 9051081332 Vert. van 'MeinWeg ins Leben. Georg Bitter verlag Recklinghausen. (Aids)
Markus beschrijft zijn leven met aids en hoe hij die in zijn leven integreert.

B. Coppes: 'De mantel van Michael.' Het leven met aids. Uitgeverij de Brink, Amsterdam 1995.
De schrijver vertelt over het leven van zijn broer vanaf het moment van de hiv infectie tot de dood. Hij verwerkt verslagen van zijn broer, familie en vrienden. Door

die verschillende perspectieven wordt een ontroerend beeld gegeven van de hoofdpersoon, maar ook van de omgeving, zijn mantel.

E. Cox: 'Als je dagen zijn geteld.' Uitgeverij M& P, Weert 1992. ISBN 9065905464 Vertaling van: Thanksgiving: an Aids journal - New York: Vertaling van: Thanksgiving: an Aids journal - New York: Harper & Row, cop. 1990. Dagboek van een echtgenote van een aidspatiënt over de grote gevolgen van de diagnose AIDS voor haar man, hun gezin en de omgeving, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied.

Ronnie D'Hulster (red.): 'Pendelaar tussen afstand en nabijheid.' Getuigenissen van buddy's over mensen met aids. Uitgeverij Peckmans Kapellen 1999 ISBN 9028927395 Buddy's staan mensen met aids bij. Het zijn goed uitgezochte, getrainde vrijwilligers die praktische emotionele en sociale hulp bieden. In dit boek vertellen 11 over die begeleiding. Open en eerlijk..

Melissa Fay Greene (vert. Frans van Delft, Esther Ottens): 'Zij maakt het verschil.' De dappere strijd van een vrouw in Afrika. Uitgeverij Archipel, Amsterdam 2006 ISBN 9063052480 vert. van: There is no me without you: one woman's odyssey to rescue Africa's children. New York: Bloomsbury . De Amerikaanse Melissa Fay Greene beschrijft het (ware) verhaal van de Ethiopische Haregewoin Teferra, een vrouw die in haar eentje baby's en jonge kinderen verzorgt van ouders die zijn gestorven aan aids. Het boek vertelt haar levensverhaal en bevat portretten van kinderen die op de compound van Haregewoin wonen.

Pola van der Donck-Scheeper: 'Martin, mijn broer.' Sterven aan AIDS : een ooggetuige verslag. Uitgeverij Candide, Amsterdam 1991. Pola van der Donck-Scheepers schrijft indringend en helder over het laatste jaar van het leven van broer Martin Scheepers. Hij was in de jaren zestig een gevierd balletdanser en later binnenhuisarchitect in New York.

Alain Emmanuel Dreuilhe: 'Man tegen man.' Gevecht tegen een ziekte. Amsterdam: Uitgeverij Balans, Amsterdam 1988. ISBN 9050180604 Vertaling van: Corps a corps, Gallimard, Paris, 1987 (Aids) Aidspatiënt Alain vertelt over zijn ziekte.

Pascal de Duve (vert. Chirs van Poel): 'Levensroes.' Dagboek aantekeningen. Uitgeverij Kritak Leuven 1995. ISBN 9063035829 Vert. van: L'orage de vivre. - Paris : Lattès. cop. 1994 (Aids) Deze Waalse schrijver (1964 -1993) vertelt met behulp van aantekeningen over zijn overlijden dat dichterbij komt omdat hij aids heeft.

Pascal De Duve: 'Uitvaren.' 26 dagen uit de vurige aftocht van een hartstochtelijke jongeman. Uitgeverij Kritak Leuven. Vertaling van: Cargo vie - Paris: Lattes, 1993. Dagboek van de schrijver die gedurende een bootreis waarop hij omdat hij besmet is met aids, zijn leven en ziekte overdenkt.

Mia Duynstee, Henny Mostert, Evert van der Veen: 'Ik hoop dat het deze zomer mooi weer wordt.' Mijn kind kreeg AIDS. Uitgeverij NIZW, Utrecht 2000 ISBN 90 50508057.

Toont vijftien moeders die zorgen voor hun kind met aids. Oorspr. titel: Mijn kind kreeg aids: het verhaal van de moeders. 1997.

Herman van Eenbergen: 'AIDS, een dubbele uitdaging.' Document humain. Stichting Agathos, Bilthoven 1991. ISBN 9090043322. (Aids/HIV)
Dagboek van een 20-jarige jongen met aids.

A. Gaudin, P. Gaudin, S. Gaudin, M. Cuny: 'De prijs van het bloed.'

Luitingh-Sijthof Amsterdam. 1993. ISBN 9024510856.

Waargebeurd verhaal over het gezin Gaudin. Twee zoons raken HIV geïnfecteerd na behandelingen met onveilige bloedprodukten. De twee broertjes Stephane en Laurent werden in 1985 tijdens een serie bloedtransfusies besmet. Laurent was toen vijf, Stephane acht jaar. Laurent stierf in 1992 aan aids. Stephane is op 3 juni 1993 overleden. Stephane en zijn ouders hebben dit boek met hun drieën geschreven; om niets te vergeten en als aanklacht tegen de Franse artsen die dit schandaal op hun geweten hebben. Agnes en Patrice Gaudin beschrijven wat het is om je kind langzaam te zien wegteren; Stephane schrijft hoe het is om je broertje te zien sterven, terwijl hij de ziekte zelf ook heeft. Hun onderlinge band houdt de familie overeind.

H. Guibert: 'Voor de vriend die naliet mij het leven te redden.' Uitgeverij SUN Nijmegen 1992. Vertaling van: A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie - Paris: Gallimard, 1990.

H. Guibert vertelt over zijn ziektegeschiedenis en die van zijn vriend Michel Foucault.

Klaas Hoeksema: 'Luxemburg tegen de rest van de wereld.' Seropositieven en aidspatiënten schrijven over hun ziekzijn. Swets & Zeitlinger Amsterdam 1990 ISBN 9026510977 (Aids/HIV).

Ervaringen, emoties en praktische problemen van seropositieven en aidspatiënten. Zelf niet gelezen, niets over gevonden. Klaas Hoeksema is Aids/HIV verpleegkundige aan het OLVG te Amsterdam.

Christophe Honoré (vert Karlijn Stoffels): 'De kwestie Leo.' Uitgeverij Queride, Amsterdam 2001 ISBN 9021466635.

Een jongen worstelt met de dood van zijn lievelingsbroer aan aids en de manier waarop de rest van het gezin daarmee omgaat.

Mahlon Johnson: 'Werken aan een wonder.' Uitgeverij Anthos/ Icarus, Amsterdam Antwerpen 1997. Vert. van: Working on a miracle. - New York : Bantam Books, 1997 ISBN: 9041401768 (Anthos), 9002206097 (Icarus).

Autobiografisch relaas van een Amerikaanse arts, die geïnfecteerd raakte door het HIV-virus, maar door agressieve kuren dit virus (naar alle waarschijnlijkheid) weer wist kwijt te raken.

Margje Koster: 'Waarom ik?!' Aidspatiënten over zichzelf en hun leven.

Uitgeverij Christoffor, 1992 Zeist.

Interviews met aidspatiënten.

Henning Mankell (vert. Ina Sassen): 'Ik sterf, de herinnering blijft.'

Uitgeverij De Geus, Breda 2003 ISBN 9044505505. Vert. van Jag dör, men minnet lever. - Stockholm: Leopard, cop. 2003

Persoonlijke beschouwing over aids, herinneringen, angsten en de verhouding met de dood van de bekende Zweedse schrijver. In het voorjaar van 2003 ontmoet Mankell in Oeganda de lerares Christine, die aan aids lijdt en haar dertienjarige dochter Aida. Onder indruk van het gesprek schrijft Henning Mankell over zijn eigen angst voor aids, over zijn woede over de enorme slachting die de ziekte onder de Afrikaanse bevolking aanricht en over de onverschilligheid van de rest van de wereld.