

Anneke van Santen: “De wereld op kruishoogte.” Uitgeverij Gigaboek
www.gigaboek.nl 2006ISBN 9075311516.

Anneke van Santen beschrijft hoe het is om een meter dertig lang te zijn. Ze vertelt hoe ze langzaamaan accepteert dat ze een botgroeistoornis **Achondroplasie** heeft. Anneke probeert het beste van haar leven te maken. Haar ouders, zeven broers en zussen zijn lange mensen. Zij alleen kreeg de groeistoornis. Haar ouders vonden dat ze door moest gaan, niet zeuren en mensen die je nakijken, uitlachen of roepen dat je een lilliputter bent negeren. Ze vonden dat ze ‘daarboven’ moest staan. Waarom dat af en toe lastig is, beschrijft Anneke o.a. in dit boek met diverse praktische problemen als je leeft op rolstoelhoogte.