

Bas van Kerkhof: 'Een hekel aan geraniums.' Uitgeverij: Afasie Vereniging Nederland Westervoort 2003. ISBN 9080017396 (Afasie).

Op 46 jarige leeftijd krijgt journalist en eindredacteur Bas van Kerkhof een herseninfarct en daardoor afasie. In 'Een hekel aan geraniums' beschrijft Bas zijn zoektocht naar de kwijtgeraakte taal. In 1 seconde waren 46 jaren ontploft. Hij beschrijft de wanhoop en verbijstering wanneer hij merkt dat hij niet normaal meer kan formuleren. Hoe hij na 3 maanden een eerste woord (tafel) zegt en na 5 jaar weer 1700 woorden kan zeggen. Maar nog steeds niet de ongeveer 78.000. En dat, terwijl hij vanaf zijn 20e altijd bezig was geweest met taal: eerst als journalist en later als eindredacteur. Hij beschrijft oprecht zijn wanhoop en eenzaamheid en de ervaringen bij het hervinden van taal en gedachten. Het boek maakt duidelijk dat het leven voor iemand met afasie niet makkelijk is. Maar ook laat het boek zien hoe ver je kunt komen met veel doorzettingsvermogen en geduld. Duidelijk wordt dat het leven voor iemand met afasie niet makkelijk is. De laatste alinea maakt de titel van het boek duidelijk. Bas is alweer 3 jaar aan het werk als vrijwilliger op de Bataviawerf in Lelystad; hij heeft namelijk een hekel aan geraniums.

Citaat: 'Ik ben de man die niet bestaat. Zoiets ongelooflijks wreeds, zo waanzinnig, geen letter, niets, nul komma nul.'