

Belinda Meuldijk en Yoshi de Nijs : 'De wereld volgens YOSHI.' Uitgeverij Tirion BV, Baarn  
2007 ISBN 9043911122

**Soort Boek/Ziekte:** Egodocument geschreven door Belinda Meuldijk, met veel teksten van Yoshi over hun wereld schrijft. Deze is gekleurd door autisme en de 'gewone' wereld, hoewel Belinda de vraag stelt hoe die er dan precies uit ziet.

**Over de schrijfster:** Belinda Meuldijk( 1956?) is een bekende Nederlander en schreef vele liederen voor haar ex-man Rob de Nijs. Yoshi( 1985?) is hun jongste zoon.

**Stijl:** Verslag over hoe Yoshi opgroeit, geschreven door zijn moeder Belinda Meulendijk. Vanuit Belinda's perspectief, in de 'ik'vorm. Het boek bevat enige tips van Belinda. Soms grappig, soms ontroerend, goed leesbaar.

**Korte samenvatting:** Belinda Meulendijk was getrouwd met Rob de Nijs en al moeder van Robbert als ze na een moeilijke tweelingzwangerschap waarbij een meisje dood gaat, Yoshi, vroeg en klein geboren wordt. Ze beschrijft de eerste levensjaren en de situatie daaromheen, hoe ze zoekt naar de juiste hulp en een ingang in Yoshi's wereld. Omdat ze hem niet af wil staan en in instituten laten opgroeien waarvan ze het idee heeft dat hij er niet inpast, neemt ze hem steeds mee op al haar reizen. En zo wordt Yoshi wereldburger. Die reizen zijn bij zijn regelmaat gaan horen, geven hem houvast. Het reizen moet ook volgens een bepaald format gebeuren, met als vaste ingrediënten achtbanen ( voor Yoshi ), iets culinairs ( voor Robbert ) en iets cultureels ( voor Belinda). Zo is dat van jongs af aan geregeld geweest. Belinda beschrijft hoe zij Yoshi's wereld leer begrijpen en Yoshi probeert zich aan te passen aan de gewone wereld. Hij is een soort 'Rainman', iemand die op bepaalde gebieden bijzonder slim is, maar voor wie geen geschikte school blijkt te bestaan. Zo probeert Belinda Yoshi's wereld duidelijk te maken. Niet alleen Belinda doet haar verhaal, Yoshi vult aan met eigen woorden, opmerkingen en korte stukjes. Het boek begint met een voorwoord waarin staat: 'Mijn naam is Yoshi, ik ben een wereldreiziger en dit is mijn wereld. Ik deel mijn emoties met mijn moeder en mijn broer en met iedereen die mee reist met mij.'

**Wat viel op:** Je gaat van Yoshi houden door het boek te lezen. Je gunt hem, net als ieder ander, een plek waar hij goed tot zijn recht komt. Waar hij zijn kwaliteiten zal kunnen ontplooien. Waar hij 'goede' mensen tegenkomt, die begrijpen waarom hij soms heftig reageert en ook hardop dingen zegt die anderen als pijnlijk ervaren. Die ook ontroert raken als hij moeizame pogingen doet om aangepast te zijn, en dan toch de plank kan misslaan, omdat hij de uitleg letterlijk toepast.

**Citaten:** pag. 107: ' Ik ken Yosh's fascinatie voor alles wat maar pijnlijk is, dus ik verbood hem kort en goed om in het openbaar ook maar iets negatiefs te zeggen over Bush.

'We zijn op bezoek in Amerika en dan moeten we dus niet hun president gaan afzeiken,' zei ik. ' Denk erom: noem de naam Bush niet!' De volgende keer dat we in een propvolle lift in ons hotel stonden met Amerikanen in hun stars-and-stripesshirts en luisterden naar hun enthousiasme over een Bush speech op tv, keek Yoshi mij stralend aan en loeide, terwijl de lift naar beneden zakte: Oooooosamaaaaa Bin Laaaaaaaden!'

pag. 134: 'Het belangrijkste, denk ik, was dat Talitha niet vroeg of Yos in onze wereld wilde komen, nee: zij ging zijn wereld in. Ze stelde verhalen voor hem samen die uitsluitend gingen over dingen die hij wilde weten. Achtbanen dus, of verre landen.'

Pag.170: 'Ik had gefaald. Ik was verdwaald in het grootste station ter wereld, te midden van zo'n twee miljoen mensen. 'We moeten naar die rooie,' zei Yoshi toen ineens. Hij wees op een rode draad te midden van de metro-spaghettiborden. 'Hoe weet je dat?' vroegen Robbert en ik in koor. Kijk dan. Het is datzelfde tekentje,' zei Yoshi, wijzend op een Japans woord. 'Weet je het zeker?' vroegen wij aarzelend kijkend naar de kolkende massa onder ons. 'Ja,' zei Yoshi.....We keken elkaar aan, knikten, namen elkaar bij de hand: Yoshi, Robbert en ik, en stapten met z'n drieën de trap weer af, zijn wereld in.'

**Recensie/reacties:** Een ontroerend en mooi boek en een hart onder de riem voor iedereen die iemand in zijn omgeving heeft waar 'iets' mee is. <http://www.tirion.nl/>

Belinda heeft het boek geschreven zodat andere mensen die ook iemand in hun omgeving kennen die iets heeft hier troost uit kunnen halen. Wil je meer informatie over het boek van Belinda Meuldijk kijk dan op [www.tirion.nl](http://www.tirion.nl) of [www.belindameuldijk.nl](http://www.belindameuldijk.nl).