

**Caroline Knapp (Vert. Ariane Niemeijer, Michiel van Sleen): 'Hunkering.'**

Een aangrijpend verhaal over de verlangens van vrouwen. Uitgeverij Scriptum, Schiedam 2003; ISBN 9055943150 vert. van 'Appetites, why women wants.' Perseus Books L.L.C. ( Anorexia/2).

Caroline Knapp is op 42-jarige leeftijd in 2002 overleden aan kanker. Maar dit boek gaat over de anorexia die ze had in haar jeugd. Ze probeert, net als Christine Hemmerechts, te achterhalen waarom vrouwen vaak eetproblemen hebben. Op zoek naar oorzaken in plaats van diagnoses bespreekt ze emotionele psychologische en culturele achtergronden van hunkeringen en te grote obsessies. Zij voerde hiervoor ook gesprekken met andere vrouwen. Caroline start in haar boek met haar eigen anorexia en vindt dat ook haar problemen begonnen zijn binnen hun gezin, met name door de problemen die ze had met haar moeder. Ze legt verbanden met andere problemen als alcoholisme, koopzucht, slechte relaties. Waar hunkeren we naar als we ons verliezen in een van deze obsessies, in dit destructieve gedrag? Willen we erkenning, geborgenheid of liefde?

**Recensies/reacties:**

[http://www.management.scriptum.nl/boekeninfo.asp?CODE=rocmnrooqrihr&RefererID=NHP\\_ext](http://www.management.scriptum.nl/boekeninfo.asp?CODE=rocmnrooqrihr&RefererID=NHP_ext)

Op scherpzinnige wijze onderzoekt ze de emotionele, psychologische en culturele achtergronden van deze 'vrouwelijke' obsessies, op zoek naar oorzaken in plaats van diagnoses.

Glamour: 'Dit schrijnende onderzoek naar de haat-liefdeverhouding die vrouwen met hun lichaam hebben, is een aangrijpende schets van verlangens in hun verschillende vormen en een belangrijk onderdeel van de nalatenschap van deze briljante overleden schrijfster.'