

**Fran Drescher (Vert. Waldemar Noë): 'Achter de lach.'** De strijd van The Nanny tegen kanker. Muntinga Pockets ( zilver Pockets 278) i.s.m. Uitgeverij Archipel, Amsterdam 2002/2004 ISBN 9041760725 Vert van: Cancer schmanzer. - New York : Warner Books, cop. 2002 (Borstkanker)

Actrice Fran Drescher is erg bekend geworden over de hele wereld als 'The Nanny.' In dit boek beschrijft ze hoe ze erachter komt dat ze baarmoederhalskanker heeft. Het duurde namelijk nog een tijd voordat ook de artsen vonden dat er meer aan de hand was dan alleen maar tussentijdse vaginale bloedingen en kwalen die zouden wijzen op perimenopauzale kwaal. En dat is eng.

Wanneer het duidelijk wordt is ze nog niet zo lang gescheiden van haar grote jeugdliefde en heeft ze een nieuwe –jongere- vriend. Ze beschrijft spinsels en angsten, en ook hoe het is om als bekend iemand behandeld te worden. Na vier jaar blijkt dat er geen uitzaaiingen zijn. Naast ellende heeft kanker haar ook mensen leren kennen die haar als persoon zien, niet alleen als ster. Fran wil vrouwen aanmoedigen om zich niet zomaar weg te laten sturen omdat ze hun lichaam goed kennen en ook recht hebben op een second opinion.