

Recensent H.J.Lammers

**Kathy Hoopmann: ‘Wat jij ziet en wat ik voel’** De binnenkant van het autisme. Uitgeverij Pica, Huizen 2013 ISBN 97890 77671849 (Autisme/AG)  
Zie ook: [www.uitgeverijpica.nl](http://www.uitgeverijpica.nl)

**Soort boek / ziekte/ stijl:** Op korte, kernachtige wijze wordt in 72 pagina's betekenisvolle informatie gegeven, geïllustreerd met rake dierencartoons, over autisme.

### **Over de schrijfster:**

Kathy Hoopmann werd in een dorp in Queensland Australië geboren op een kleine boerderij. Op 20-jarige leeftijd verhuisde zij naar Brisbane waar zij lerares op een basisschool werd en een graad behaalde voor onderwijs in theologie. Zij trouwde, kreeg drie kinderen en schreef talrijke kinderboeken waarvan enkele over autisme. In 2003 verhuisde ze met man en kinderen naar Dubai waar ze is blijven schrijven.

### **Boekbespreking:**

De schrijfster wil in dit boek uitleggen “hoe iemand met autisme zich kan voelen, terwijl hij misschien iets heel anders aan de buitenwereld laat zien”. Zij doet dit in korte, 20 - 40 woorden tellende statements, die de volgende kenmerken van bij mensen met autisme toelichten:

(Voorwoord)

- moeite met sociale situaties;
- moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie;
- over- of ondergevoeligheid van de zintuigen;
- behoefte aan routines, voorspelbaarheid en structuur;
- het vermogen om veel kennis te vergaren over één onderwerp;
- grote loyaliteit;
- een unieke kijk op de wereld.

Natuurlijk heeft niet iedere persoon met autisme alle kenmerken die in dit boek worden genoemd, en hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen.”

Het boek is dus geen consistent betoog of verhaal, maar een reeks betekenisvolle, ontroerende en vaak niet van humor ontblote, geïllustreerde, “statements”, zodat, om een indruk te geven, volstaan wordt met het weergeven van enkele van die “statements”.

Er is geen andere, betere manier om de waarde van dit boek te doen erkennen.

(Pag. 8): “Mensen met autisme zijn niet gehandicapt of beschadigd, of op een of andere manier minder dan ‘normale’ mensen. We hoeven niet ‘genezen’ te worden, en we lijden niet onder autisme alsof het een ziekte is.” (*Illustratie: een zielige cavia met een doek om zijn kop, omringd door pillen en capsules*).

(Pag. 9): “Natuurlijk, we gedragen ons anders dan anderen en leren dingen op een andere manier, maar anders kan ook goed zijn”. (*illustratie: een school goudvissen die naar links zwemt en waaruit één vis naar rechts schiet.*)

Pag.40/41): “ Al onze zintuigen staan voortdurend op scherp, alert voor gevaar, (*illustratie: een op zijn achterpotend staand haasje met gespitste*

*oren in een ruig grasveld) zonder dat we weten of we ergens bang voor moeten zijn. (illustratie: een op een krukje staande puppy blikt naar beneden waar een konijntje angstig naar boven kijkt).*

(Pag. 70/71): “Wat we nodig hebben, zijn mensen in onze omgeving die ons ondersteunen bij onze lastige kanten, onze sterke kanten herkennen en gebruiken, en onze talenten waarderen.” *(illustratie: een koppel van vier sledehonden in volle ren: drie witte en één zwarte.)*