

Karin Spaink: 'Open en Bloot.' Borstkanker zonder opsmuk. Pamflet. Uitgeverij Querido/ Nijgh en van Ditmar Amsterdam /Antwerpen 2007 ISBN 9021480381 (Borstkanker/Pamflet)

Zie ook: <http://www.spaink.net/boeken/openenbloot.html>

Over de schrijfster: Karin Spaink (1957) is schrijfster. Ze schrijft in Het Parool, Medisch Contact en als hoofdredacteur in The Next Ten Years, een serie over de maatschappelijke gevolgen van internet. Van haar zijn ook de boeken 'Het strafbare lichaam', 'De dood in doordrukstrip' en 'Medische geheimen'. (zie website)

Korte samenvatting: Weer een openhartig, verfrissend boek van Karin Spaink. Ze kreeg zelf borstkanker en bespreekt in dit pamflet o.a. de onzichtbaarheid van borstkanker terwijl zoveel vrouwen het krijgen. Het belang van en de onbekendheid van vrouwen met zelfonderzoek naar borstkanker. Statistiek. De campagne van Pink Ribbon 2006 en de inzet van verkregen donaties. Diagnosticeren van borstkanker. Jonge vrouwen (Amazones) en borstkanker. Beeldvorming rond borstkanker. Het rare idee dat je je kanker 'zelf kunt overwinnen'

Wat viel op: Ik was meteen verkocht. 40 pagina's scherpe rake opmerkingen waarbij ik ook genoot van de manier waarop ze replek gaf op Ephimenco. Hij had zich er aan gestoord dat Karin Spaink zich kaal, moe, met geamputeerde borst op de foto had laten zetten in de Opzij, naast een interview. Nu op haar boekje met een hardroze achtergrond, dus weer. Daar heb ik bewondering voor. Kwetsbaar en strijdbaar tegelijk, terwijl het boekje boordevol argumenten staat waarom ze dat doet.

Citaten: pag. 23: 'En dan heb je kanker, zelf gevonden of niet. En dan? Dan moet je ertegen vechten. Moet je 'm overwinnen. Dat deed die wielrenner immers ook. Lance Armstrong overwon zijn kanker toch? Je hoort dergelijke opmerkingen vaak met steeds andere mensen in de hoofdrol en ze staan me intussen mateloos tegen... Vechten tegen kanker is vooral: niet weten of je het zult overleven en ondertussen proberen je leven en jezelf overeind te houden.'

Pag. 31: 'Pas wanneer de ballen van mannen een integraal onderdeel van hun verschijning uitmaken, wanneer mannen worden beoordeeld op de omvang en stevigheid van hun ballen, wanneer de snit van elk chic kostuum de vorm van hun ballen benadrukt, wanneer we overal op tv mannen met hun halfnaakte ballen zien koketteren, wanneer advertenties voor balvergroting in alle dag- en weekbladen staan, wanneer erotische programma's gewijd zijn aan de ballen van mannen, wanneer mannenkleding en -ondergoed slecht zit of ondraagbaar wordt na zo'n levensreddende operatie- pas dan zijn Ephimenco's ballen vergelijkbaar met mijn borsten.'

Voorpublicatie: <http://blogger.xs4all.nl/kspaink/archive/2007/10/01/300788.aspx>
<http://blogger.xs4all.nl/kspaink/archive/2007/10/01/300849.aspx>