

Natascha Slijpen: 'Mail & Zonneschijn.' Mijn poging om het hoofdstuk kanker in mijn leven te verkleinen tot een voetnoot. Uitgegeven: Natascha Slijpen 2006 ISBN 908108252 (Darmkanker) Bestellen via website: www.mailenzonneschijn.tk

Over de schrijfster: Natascha Slijpen (1973-2007) deed de Grafische school en HBO Bedrijfskader, schilderde en kreeg de Flair publieksprijs voor dit boek dat in 2006 uitkwam..

Natascha Slijpen won in 2000 met Christian Maas Love Letters, een populaire televisieshow van Linda de Mol waarbij de winnaars direct in het huwelijksbootje stapten. In 2002 werd hun dochtertje Annabelle geboren. Zij stierf in maart van 2007. Leest snel en makkelijk.

Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal over Darmkanker, gebundelde e-mails met foto's Korte samenvatting: In 2003 werd bij Natascha darmkanker geconstateerd waaraan ze begin 2004 werd geopereerd. Vanaf het begin van haar ziekte stuurde ze haar familie, en kennissenkring e-mails om te vertellen hoe het met haar ging. Daarin beschreef ze open eerlijk, zonder opsmuk en met gevoel voor humor wat er met haar en haar omgeving gebeurde. Ze bleef hopen op genezing en probeerde met het boek het hoofdstuk kanker te verkleinen tot een voetnoot..

Wat viel op: Dat via e-mails zo snel en doeltreffend een stemming, beeld, verhaal, wens beschreven kan worden. Terwijl het verhaal blijft lopen. Dat Natascha als zoveel jonge moeders een wens heel sterk had: haar dochter te zien opgroeien. Dat ze gewoon de dagelijkse dingen wilde doen. Dat maakt indruk.

Pag. 115: 'P.S. Annabelle was weer heel erg blij met te zien! Heerlijk. 'Hé, je slangetjes zijn weer weg, ben je nu beter?' Dappere meid!

Pag. 166 'Nu is het niet zo dat ik mijn hele ziel en zaligheid bloot wil leggen, of zielig doen. Helemaal niet! Ze mogen alles van me hebben, maar laat me alsjeblieft mijn meisje zien opgroeien en opvoeden. Ik wil ook nog lang schilderen schilderen met Annabelle. Afgelopen weekend hebben we trouwens zulke leuke handenschilderijen gemaakt. Gewoon, de dagelijkse dingen doen.'

Pag. 138: '...Niemand kan mij daarbij helpen, ik zal het toch zelf moeten doen....'

Recensies: <http://forum.kwfkankerbestrijding.nl/viewtopic.php?p=8695&>

Een verhaal waar je, ondanks alle ellende, wel degelijk om kunt glimlachen. Al vaak is haar gevraagd om haar mails te bundelen in een boekwerk. Een wens die nu werkelijkheid wordt.

"Haar boek helpt veel mensen om kankerpatiënten in familie- of vriendenkring beter te begrijpen" de redactie van Flair. Met het winnen van de Flair Award 2006 werd de waardering van het publiek nog eens onderstreept.

Reacties van lezers: <http://www.mailenzonneschijn.tk/>

"Ik kon het boek gewoon niet wegleggen. Wat heb jij een kracht en een doorzettingsvermogen zeg. "

'Het is een aangrijpend, realistisch boek van een jonge vrouw en haar beeld over kanker. '