

Peter van der Meeren: 'Must's lústere juh!' Het levensverhaal -na 88 operaties- van Henk van den Borg. Uitgeverij Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden 2007 ISBN 9053220054.

Levensgeschiedenis van Henk opgeschreven door Peter van der Meeren, sportjournalist, in gesprek met Henk. Het is vooral een biografie waarin ervaringen uit zijn veelbewogen leven beschreven staan. En in hoofdstuk 3 en vooral 21 t/m 24 de gevolgen van een complicaties bij een galblaas operatie die waarschijnlijk niet had hoeven plaats vinden, en die van Henk een wrak hebben gemaakt. De manier waarop daarna de zorg werd uitgevoerd en het feit dat hij niet de enige was die dit overkwam, is o.a. reden geweest voor Henk om zijn verhaal op schrift te stellen.

Citaten: pag. 138 Uiteindelijk heb ik die slang door mijn keel gekregen, inclusief de contravloestof. Ik werd meteen ongelooflijk beroerd en zag om me heen de paniek toeslaan. De slang werd er snel uitgehaald, maar het kwaad was al geschied. Daar waar de galblaas met nietjes dicht had moeten zitten om lekkage tegen te gaan, was een wondje ontstaan. Dat had na de operatie tot mijn klachten geleid. Toen het wondje na een week was hersteld, lekte er nauwelijks meer iets en voelde ik me beter. ...Ik kreeg als het ware een dubbele portie zoutzuur in mijn organen, de hele zaak ging naar de barrebiesjes.'

Pag. 139: 'Pas vier maanden later ontwaakte ik weer uit coma. Vier maanden hebben ze me onder zeil gehouden. Dat is een ongelooflijke gewaarwording, daar staan me nog hele aparte dingen van bij....

Pag. 141 'Uiteindelijk mocht ik na dik anderhalf jaar naar huis, mijn leven was totaal veranderd. '

Pag. 143: 'Ik heb Blauw geïnformeerd over álle mislukte operaties van Klinkert, zo ver mij bekend. Ik kon dat doen omdat ik alle gedupeerden gesproken had en hun ervaringen op papier gezet. Als je dat zo op een rijtje ziet staan, vraag je je af waar de zogeheten deskundigen mee bezig zijn.'

Pag. 154: 'Als de mensen mij zien rijden in mijn mooie autootje, zullen de meesten denken dat ik het aardig voor elkaar heb en dat ik weinig te klagen heb. Ik wil geen zielig verhaal ophangen, maar het ligt anders.'