

Petra Top: 'De amazone: borstkanker als drijfveer.' Uitgeverij Archipel
Amsterdam 2008 ISBN 9063053604 (Borstkanker/ME/1) zie ook
<http://dewandeling.kro.nl/200802/06petratop.aspx>

Over de schrijfster: Petra Top (1967) deed de HAVO en een directieopleiding. Zij besloot van schrijven haar inkomstenbron te maken (fictie en non-fictie, won diverse schrijfwedstrijden en publiceerde onder andere in Viva, Margriet en de Nightwritersbundel. Dit is haar eerste boek.
Zij leeft in Zeeland, eerst met haar vriend Ad en nu met een diverse huisdieren.
Onlangs was zij te zien in het programma 'De Wandeling' van de KRO.

Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Petra vanaf 5 juni 2005, over de periode waarin bij haar borstkanker werd geconstateerd, behandeld en gedurende de eerste periode erna, tot en met mei 2008. Het boek leest makkelijk, geschreven in een prettige vlotte stijl, en dagboekachtig van opzet.

Korte beschrijving: Als Petra slaapdronken een zelfonderzoek doet van haar rechterborst ontdekt ze een knobbeltje. Na heel wat gedoe over nodige vervolgonderzoeken blijkt het een kwaadaardige tumor te zijn. Petra die ook ME heeft beschrijft hoe deze tumor haar leven beïnvloedt, de onderzoeken, de therapieën en de aanpassingen die het van haar en haar omgeving vraagt. Haar rechterborst moet ze –net als Amazone's, maar vanwege een ander doel missen, lymfeklieren en eierstokken worden verwijderd, ze krijgt chemotherapie. Ze beschrijft hoe een en ander verloopt, wat dat met haar doet, en hartverwarmende, kwetsende en ook pijnlijke reacties van medepatiënten, artsen hulpverleners en omgeving. Haar relatie loopt nu echt op de klippen, ze verhuist van België naar Zeeland, pakt zo goed en zo kwaad als het gaat de draad weer op waarbij ze een mogelijk nieuwe relatie, in haar boek beschrijft ze de eerste zoektocht via het internet, niet uitsluit. Meer informatie is ook te vinden op:<http://www.uitgeverijarchipel.nl/boekboek/show/id=127311> waar dagboekfragmenten van Petra te vinden zijn.

Wat viel o.a. op: De verschillende interpretaties van wat er moet gebeuren als er een knobbeltje is ontdekt en hoe het vervolgtraject moet zijn, welke borstprothese ze het beste kan gebruiken en dat dan ook een vertegenwoordiger van een patiëntenvereniging niet de meest recente levert.
Dat ze op de afdeling gynaecologie opgenomen wordt tussen bevallende vrouwen. De goede verstandhouding met een kamergenoot in het ziekenhuis. Het gezoek naar een goed 'hoofddekseel'(dreadlocks), het gedoe om goede thuiszorg te krijgen de energie die het kost om, ook al zijn er goede afspraken gemaakt, afspraken niet nagekomen worden, de vermoeidheid, de eenzaamheid omdat ze uiteindelijk veelal alleen was na een chemotherapie.

Enige citaten: pag. 24: 'Als de scandokter erbij komt is de echodame inmiddels wat verbolgen. Ze houdt een litanie over stuwend klierweefsel: het is allemaal niets verdachts kijk maar, dat is toch 'evident'. De scandokter laat zich niet afschepen en staat op een punctie, sterker nog: zelfs als de uitslag van deze punctie goed blijkt te zijn, wil ze dat ik een chirurgische biopsie onderga.'
pag. 116: Vol verwachting kijk ik uit naar de komst van mijn nieuwe, maar vaste thuishulp Neele. De vorige dames waren allemaal geweldig. Geroutineerd, snel ingewerkt, leuk, aardig, gemakkelijk met dieren en ik kon goed met ze overweg. ...Ze pakt er het handboek bij en als we even later rondlopen is ze heel strikt. Dit mag niet,

dat mag wel. O, is die broek van jouw vriend? Nee, die strijk ik niet. Maar hij hielp mij toch in het weekend waardoor er doordeweeks minder dingen voor jou te doen zijn? Hij kookt bijvoorbeeld en stopt het in de vriezer.'

pag. 149: 'Voor ik vertrek zeg ik tegen Jeurissen dat, naast de chemo zelf, de soepgeur in het daghospitaal er bijna in zijn eentje voor heeft gezorgd dat ik niet meer wilde komen. 'Welke soepgeur?' vraagt hij. Ik leg Jeurissen de normale gang van zaken in het daghospitaal uit. Tot mijn verbijstering is hij hoogst verbaasd. 'Op die afdeling moet helemaal geen eten worden geserveerd!' Weet hij dat niet? Zet deze man nooit een voet op de 'Werkvloer'?

In plaats van recensie (nog niet gevonden): Uit Blogg: Van Anne Mulkens:

http://www.margriet.nl/interactief/blogs/anne_mulkens/archive/2008/05/14/negatief-ispositief-en-goed-is-slecht.aspx 'Z onet heb ik haar terug gemaild: "Het kan zo hoor. Ik vind alles wat je schrijft heel herkenbaar. Oh, en bedankt trouwens! Je drie regeltjes over boosheid waren de aanleiding voor deze weblog. Ik heb hem als bijlage toegevoegd. Wat vind je ervan, kan het zo?"z ie ook <http://tanyaveronica.weblog.nl/tanyaveronica/2008/05/warm-aanbevolen.html>