

Spierdystrofie/ Spierziekten

Katrien Kúti: 'Ik zeg je, meisje sta op.' Over hoop en vreugde als je leeft met een handicap. Uitgeverij Lannoo Tielt 2001. ISBN 902094407x (Spierziekte/ 3)

Korte stukjes over ervaringen van Katrien een studente orthopedagogiek, die een spierziekte heeft. Zij noemt de ziekte haar lastige ziekte en wordt tot God geroepen. De stukjes gaan over haar geloof en de omgang met de ziekte.

Nederlandse vereniging van Posttraumatische spierdystrofie (Red. Robert de Klerk): 'Ik heb de toekomst.' 25 verhalen over jongeren met posttraumatische spierdystrofie.' Uitgeverij Nederlandse Vereniging van Posttraumatische spierdystrofie Nijmegen 2005 (Verkrijgbaar bij de Vereniging. Spierdystrofie/2)

In dit boekje zijn 25 teksten van jongeren van 10-30 jaar geredigeerd door Robert de Klerk. De teksten gaan over het dagelijks leven van de jongeren; waar ze van houden, wat hen interesseert, hobby's. Wat ze wel en niet doen, hoe ze al dan niet gehinderd worden door de spierdystrofie, wat ze ervoor deden en wat erna, behandelingen en medicijnen. Kortom vele thema's komen in korte stukjes aan bod. De meeste verhalen zijn geschreven door vrouwen, als ik goed geteld heb zijn er drie verhalen over mannelijke jongeren in opgenomen. Er staan diverse gedichten in van Alma. Een mooie snelle schets, vlotte inklekjes in hoe leven met spierdystrofie is.