

Sylvia Veerman-van Wagersveld (red. Carl Mureau): 'Legaal Verminkt.' Slachtoffer van de beauty-industrie. Van Ierland Uitgeverij Doetinchem 2008 ISBN 9078071174 (Complicaties en Fouten/1) Zie ook <http://www.legaalverminkt.nl/>

Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Sylvia over complicaties en fouten na een behandeling met rimpelvullers na jarenlange hoofdpijn en aangezichtspijn. Het boek is chronologisch opgesteld, dicht op de ervaring met name de strijd om gerechtigheid die daaruit voortvloeide geschreven, start in 2000 en eindigt in 2007. Het bevat foto's kopieën van dossiermateriaal en correspondentie. Met een nawoord van Paul P. G.M Kouwenberg , plastisch en reconstructief chirurg (Slingeland ziekenhuis Doetinchem) en Eddy M. van der Velden, auteur, wetenschapper en medisch publicist.

Over de schrijfster: Sylvia Veerman-van Wagersveld is in 2007 'een doodgewone vrouw' van 50 woonachtig te Doetinchem, moeder van Jeroen en opnieuw getrouwd met Ger, oud prof voetballer en trainer in ruste. Sylvia deed een opleiding tot etaleuse, houdt o.a. van poezen en paarden.

Korte beschrijving: In 'Legaal verminkt' beschrijft Sylvia hoe ze besluit zich in 2001 te laten behandelen in een privé kliniek met permanente rimpelvullers omdat ze als gevolg van aangezichtspijn en hoofdpijnen een permanente 'boze frons' in haar voorhoofd had. Ze werd daar niet behandeld door een arts, maar naar later blijkt, een fysiotherapeut die dat niet had mogen doen en raakte verminkt. In het boek beschrijft ze vervolgens gedurende een aantal jaren door de plastisch chirurg dr. Kouwenberg weer zo goed als mogelijk werd opgelapt. Ze zal echter altijd schade en fysieke pijn blijven houden. Daarnaast beschrijft ze vooral ook, hoe ze het er niet bij liet zitten, een klacht indiende, een lange weg moest afleggen om haar gelijk te halen, en hoe ze in de publiciteit kwam. Sylvia wil uiteindelijk een Stichting oprichten om mensen bij te staan en waar het mogelijk is te helpen. (zie link boven).

Wat viel op: De enorme strijd die Sylvia gaat voeren en het gedraai van de behandelaar (niet arts). Dat het zo lang moet duren voordat een klacht gehoord wordt, het antwoord aanvankelijk nergens op slaat en dat er langs meerdere instanties en loketten moet worden gegaan voordat blijkt dat Sylvia's klacht toch gegrond is.

Citaten: pag. 32 '... De plastisch chirurg wijst me op de risico's van een hersteloperatie. Hij constateert hoe zwaar ik het psychisch heb. Hoe je het ook wendt of keert, in de kliniek was me een leven beloofd zonder rimpels en zonder pijn. Nu zit ik met een verminkingen veel pijn....'

Pag. 41: 'De makers van het programma hebben mijn behandelaar gebeld en om commentaar gevraagd. Hij geeft toe dat ie geen arts is. Meneer is helemaal geen arts, alleen fysiotherapeut! Die witte jas heeft hij vermoedelijk alleen maar gedragen om indruk te maken op zijn patiënten.'

Pag. 77 'Als je in Nederland een tuinhuisje wilt neerzetten, heb je volop vergunningen nodig. Maar een kliniek kun je in een handomdraai openen. Je sluit je aan bij wat verenigingen en iedereen gaat er vanuit dat je bonafide bent. Niemand die dat controleert....De regelgeving deugt niet, waardoor je als patiënt zomaar de verkeerde deur binnen kunt stappen.'

Recensie: <http://www.leefwijzer.nl/boekenhoek/detail.asp?BoekId=594> Anja Schuller 30/7/2008: 'Ik vind het belangrijk dat Sylvia waarschuwt voor beunhazerij. Nog belangrijker vind ik het om mensen erop te wijzen goed na te denken voordat ze aan hun lichaam laten sleutelen. Bovendien lijkt het mij zeer raadzaam om eerst contact op te nemen met je huisarts. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat je zonder overleg naar een privékliniek gaat. Toch zijn er nog geen regels voor deze klinieken. De IGZ hierover: "De [wet BIG](#) laat ruimte voor artsen om niet artsen en mensen zonder diploma handelingen te laten uitvoeren. Zij kunnen dit alleen doen als een dergelijk iemand zichzelf bekwaam acht tot het doen van een dergelijke handeling. De opdrachtgever moet zich daar ook van overtuigen." Veel mensen denken dat alles maakbaar is, of dat schoonheid te koop is. Hoe ver kun je daar in gaan? Helaas had Sylvia aangezichtspijn, misschien was hier op een andere manier ook iets aan te doen? Waar leg je de grens? Ik ben erg benieuwd wat andere mensen hier van vinden.'

http://vrouw.nl/site/list_messages/12315 Roxanne Vis: *Legaal verminkt* is een schokkend, ontroerend en persoonlijk relaas. Iedereen die erover denkt naar een privé kliniek te stappen, zou het moeten lezen. Het boek bevat adviezen, waarschuwingen, informatie over verschillende soorten *injectables* en een vragenlijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarmee je kunt checken of je in goede handen bent bij je arts.