

Walter Vermeulen: 'Reuma: na de diagnose.' Leven met de ziekte van Bechterew. Uitgeverij ACCOLEuven/Voorburg 2006 ISBN 9033462382 (Ziekte van Bechterew)

Soort ziekte/boek: Ervaringsverhaal over de ziekte van Bechterew. Met een korte lijst van medische begrippen geschreven door Prof. Dr. René Westhovens en dr. Kurt De Vlam (reumatologen), en nuttige adressen.

Over de schrijver: Walter Vermeulen is bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Bechterewpatiënten en voorzitter van Reumanet, een reumaoverlegplatform in Vlaanderen. Hij werkte langzaam maar zeker met steeds meer aanpassingen voor een bank.

Korte samenvatting In dit boek vertelt Walter Vermeijen hoe hij er achter komt dat hij de ziekte van Bechterew heeft en wat voor invloed dat heeft op zijn leven, gezin, werk, carrière, toekomstbeeld . Hoe werken operaties, pijn, minder kunnen, frustraties in op een leven? En hoe gaat aanvaarden lukt dat, wat kan wel en wat kan niet? Waar kun je van genieten? Er zijn overeenkomsten ook met andere reumapatiënten, naast verschillen.

<http://www.reumanet.be/pdf/voorstellingReumaNaDeDiagnose.pdf>

Wat viel op: Het lange zoeken naar de juiste diagnose en behandelingen. Dat een arts die goed kan opereren niet perse ook sociaal vaardig is. En de vraag is, wat je dan het liefste wil, of daar ook andere oplossingen voor te vinden zijn.

Citaten: pag. 99 'Het gevolg is dat de pijn soms enorm is. Sommige nachten kan ik gewoon niet gaan liggen en moet ik zittend in de sofa naar rust op zoek. Andere nachten kan ik wel naar bed, maar moet ik mij van mijn ene op mijn andere zij draaien.'

Pag. 57: 's Morgens staat mijn knie zo opgespannen, dat ik het niet meer kan verdragen. Ik wacht tot mijn vrouw thuiskomt van haar werk. Ze is moe maar nog niet helemaal uitgeput. Ik maak alles klaar voor de kinderen, zet koffie en kleed mij aan. Daarna rijden wij richting spoedgevallen. Het is weekend en dit keer kan ik niet bij mijn huisarts terecht.'

Recensies: <http://www.spondylitis.be/vbbwalter.htm> *Maar toen kwam de pijn, zo mogelijk nog heimelijker dan hij was weggetrokken, wéér terug.* En dat was het begin van een verhaal dat inmiddels al twintig jaar duurt." In dit boek toont de schrijver de wereld van een chronisch zieke patiënt. Hoe hard komt de schok van de diagnose aan? Wat met de pijn, de frustraties en een zwaar belast gezinsleven?... Een aanrader !