

Wiljo Oosterom: 'Ongehoord.' Uitgeverij van Tricht, Edam 2001. ISBN 9073460573 (Verstandelijke Handicap/Doof/PO/2)

Ervaringsverhaal van Wiljo over haar geadopteerde zoon Bart, die doof is en een verstandelijke handicap heeft. Bart wordt vaak niet begrepen is rusteloos en heeft een kort lontje. Maar hij heeft van Wiljo geleerd zijn vuisten te gebruiken om te praten, en niet te vechten. Wiljo beschrijft hoe Bart vaak niet begrepen wordt en zij hem uit de penarie haalt. Hij wordt gebruikt door allerlei louche figuren o.a. voor een nep huwelijk en drugs vervoer. Terwijl Bart niet begrijpt hoe het precies zit belandt hij voor dat laatste in het buitenland in de gevangenis waar ze ook geen doven kunnen volgen. Zijn vertrouwen in zijn moeder, die hem schrijft en opzoekt maakt dat hij weet dat hij vrij komt: over 189 dagen volgens de streepjes op de voorpagina.

Wiljo Oosterom heeft 15 dove en horende kinderen in haar gezin grootgebracht. Ze zet zich in voor MCG en is een gevraagd deskundige op het gebied van communicatie en traumaverwerking waarvoor zij een onderscheiding kreeg.