

YN, Ypsilon Nieuwsblad, Succesnummer 25 jaar Ypsilon 2009 zie ook <http://www.schizofrenieplein.nl/jubileum>

Ypsilon is 25 jaar geleden opgericht door Ria van der Heijden en heeft als doel de stem te versterken van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose door zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. Velen zijn van mening dat deze vereniging al veel bereikt heeft. Vandaar dat er in dit jubileumjaar veel georganiseerd gaat worden om dat te vieren. Ook hebben zij een Succesnummer gemaakt van hun blad Ypsilon nieuws, dat tweemaandelijks verschijnt.

In het blad, nu een keer voorzien van een glossy lay out, is veel te lezen dat de moeite waard is. Het bevat onder andere interviews, uitleg over de Ypsilon familiester en de triadekaart, ervaringsverhalen, een visie op mantelzorg, boekbesprekingen, een verslag van een fotowedstrijd voor patiënten, kunst en een reportage over woonprojecten. Ook bevat het blad een vooruitblik op wat er de komende twee jaar niet mag ontbreken op de agenda van Ypsilon. En natuurlijk ook de aankondiging van activiteiten als een studiemiddag op 21 november, met als titel *Historie ontmoet toekomst*. Dan zal ook de Ypsilon Familiester worden uitgereikt, de prijs voor de GGZ instelling met het beste familiebeleid. Dit nummer is de moeite waard om te lezen en cadeau te geven aan lotgenoten, collega, hulpverlener, uw baas, uw familielid of vriend.