

## **Ziekte van Parkinson**

**Henri van Daele: 'Ik was een meisje met grote ogen en een strik.'** Uitgeverij Lannoo Weesp: Tielt/Lannoo 1990 ISBN 9020918184 (Parkinson/PO/3).

Henri Van Daele, een schrijver van kinderboeken, beschrijft in dit boek hoe de gevoels- en gedachtewereld van een bejaarde moeder moet zijn die de ziekte van Parkinson heeft.

**Margaret James: 'Gezondheid gevraagd, genade gekregen.'** Uitgeverij Barnabas, Heerenveen, 1999 ISBN 9058290069. Vert. van: Asked for healing : given grace. - Fort Washington (PA) : Christian Literature Crusade, cop. 1998 (Ziekte van Parkinson/3).

De gelovige Margaret James heeft de ziekte van Parkinson en beschrijft in dit boek haar zoektocht naar de ontdekking; van Gods plan, wat is Zijn bedoeling, Zijn gezichtspunt. Is er winst te halen, kan ziekte een zegen zijn, waaruit blijkt Zijn liefde, als je ongeneeslijk ziek geraakt? Ze benadrukt dat bidden om genezing niet altijd helpt, maar dat je van Gods genade zeker kunt zijn.

**Tiny Vlemmings: 'Mijn leven op Dopa.'** Uitgegeven in samenwerking met de Parkinson Patiënten Vereniging, Helmond 1982. (Parkinson/3).

Autobiografisch verhaal van een man die de ziekte van Parkinson krijgt en zijn tocht langs verschillende specialisten beschrijft, op zoek naar de juiste medicatie.

**Tiny Vlemmings (red.: Flora Spek-van Oosterum): 'De greep van de bacil.'**

Een autobiografisch verslag van mijn opname in het Helmonds ziekenhuis.

Uitgegeven met medewerking van het Prinses Beatrix fonds Helmond 1995 ISBN 9090088261 (Parkinson/3).

In dit boek beschrijft Tiny zijn tijd in een ziekenhuis waar hij werd opgenomen wegens een hardnekkige infectie.