

**Dusty van der Tuin, Jody van der Tuin en Peter Bonder (red.):**

**‘Strijdkracht is Dusty’** Uitgeverij De Roskam, Almelo 2007. ( Darmkanker/1) Te bestellen via [dennisvandertuin@skyaccess.nl](mailto:dennisvandertuin@skyaccess.nl) zie ook <http://dustyvdtuin.webs.com>

**Over de schrijvers:** Dusty Brett van der Tuin werd geboren in 1993 en stierf op 8 september 2007. Hij woonde met vader Dennis, moeder Monique en zijn oudere zus Jody in Enschede. Hockey was zijn lust en zijn leven en samen met Jody en Monique was hij lid van de Enschedese Hockey Vereniging EHV. Hij zat op school op het Stedelijk Lyceum Zuid te Enschede waar hij TweeTalig onderwijs volgde. Op 8 september 2007 stierf Dusty aan de gevolgen van darmkanker.

Jody heeft vervolgens, samen met zelfstandig tekstschrijver en voorzitter van de jeugdcommissie EHV Enschede Peter Bonder, gezorgd dat het dagboek in boekvorm het leven zag. <http://www.freewebs.com/dustyvdtuin/>  
<http://dustyvdtuin.webs.com/dustyvoorkika.htm>

**Soort boek/ziekte/stijl:** Dagboek van Dusty van der Tuin over de periode waarin bij hem darmkanker werd geconstateerd in december 2006 tot aan zijn dood op 8 september 2007. Met een inleiding van Peter Bonder, diverse krantenartikelen en toespraken die op de begrafenis van Dusty zijn uitgesproken. Zijn familie maakte het dagboek compleet en schrijft over zijn laatste periode en de directe periode erna. Door inspanningen van zijn zus wordt het dagboek uitgegeven zodat ook op deze manier geld ingezameld kan worden voor de stichting KiKa (een stichting die geld werft om te stimuleren dat kinderen kankervrij kunnen worden). De dagboektekst is niet veranderd of verbeterd om de authenticiteit geen geweld aan te doen. Prachtige grote uitgave, met mooie kleurenfoto's. Een ontroerend boek en een indrukwekkend monument voor Dusty.

Het boek is te bestellen door een email te sturen aan [dennisvandertuin@skyaccess.nl](mailto:dennisvandertuin@skyaccess.nl) o.v.v. naw-gegevens. De kosten voor het boek ad € 15,95 kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer 48.31.39.106. De gehele opbrengst komt ten goede aan de Stichting Dusty voor Kika, en daarmee rechtstreeks aan KiKa.

**Korte beschrijving:** Dit boek bestaat uit het dagboek dat Dusty vanaf 1 december 2006 heeft bijgehouden. Er staat beschreven hoe hij, na een schoolkamp in groep 8 last krijg van obstipatie die, na een periode van drie maanden tobben, dokters consulteren en onderzoeken doen, veroorzaakt blijkt te worden door darmkanker met uitzaaiingen in de lever. De 13 jarige Dusty die het liefst op het hockeyveld staat en aanvoerder is van zijn team krijgt een stoma. Hij moet vele onderzoeken ondergaan, krijgt bestraling en chemo en sterft uiteindelijk op 8 september 2007 aan de gevolgen van de ziekte. Dusty beschrijft wat hij vervelend vindt en hoe hij kan genieten van het gezelschap van zijn familie en waarom hij zich wilde inzetten voor de stichting Kika. Zijn familie heeft zijn actie voortgezet via de stichting Dusty voor Kika. Een aangrijpend boek dat je bijblijft.

**Wat viel op:** Natuurlijk dat Dusty veel te jong geconfronteerd is met zo'n zware ziekte waaraan hij zal sterven. Omdat hij zijn dagboek bijhoudt en dat in slechtere perioden door familieleden is bijgehouden krijgt de lezer een helder beeld van wat Dusty en zijn familie bezig hield en hoe hij zijn laatste levensjaar heeft ingevuld. Op de een of andere manier dwingt de hele familie van der Tuin respect af door de manier waarop ze omgaan met de ziekte van Dusty. Zonder sentimenteel gedoe, vol liefde en oog voor elkaar en voor het doel dat Dusty voor ogen heeft: een bijdrage leveren aan een fonds dat probeert te voorkomen dat andere kinderen een

vergelijkbare ervaring moeten meemaken. Vandaar dat de Stichting Dusty voor Kika in het leven werd geroepen en nog steeds geld inzamelt. Op dit moment is er al € 80.000,- naar KiKa gegaan door boekverkoop, benefietwedstrijden, acties van mensen, giften, sponsorgelden van hockeytoernooi en nog veel meer.

**Citaten:** Pag. 12: ‘Zo zijn er meer dingen die ik heel erg moeilijk vind. Ik wilde zo graag kinderarts worden om andere zieke kinderen beter te maken (niet voor het geld). (...) Geld en alle andere zaken zijn niet meer belangrijk. Al mijn geld en geld van cadeautjes wil ik ook niet meer hebben, maar dat moet naar de stichting KiKa! Ik kan er niet mee geholpen worden, maar misschien wel andere kinderen.’

Pag. 133: ‘Ook vannacht weer meerdere keren wakker gelegen omdat ik slijmverlies had. Een nacht doorslapen zit er voor mijn ouders niet meer in als ze bij mij zijn, hoe vervelend ik dat ook vind.’

Pag. 159: ‘Ik vind het moeilijk als ik jongens van de hockey zie, zoals afgelopen week. Ze beginnen alweer met trainen, ik moet huilen. Daar had ik ook graag bij willen zijn. De scholen beginnen ook weer gauw en ook daar wil ik zijn.’

Pag. 176: ‘Ik zit niet lekker in mijn vel. Voel me weer helemaal niet prettig, sluit me af van de wereld. Ik lig alweer voorover gebogen te dommelen met mijn hoofd in het laken. (...) Om 13.00 wil ik het matje verschonen, maar ik heb helemaal geen kracht. Na drie pogingen lukt het eindelijk.’

Pag. 193: ‘20:48 uur. Ze zien mijn allerlaatste gouden strafbal tegen de lat in de linkerhoek wegschieten. Ik heb mijn wedstrijd verloren. (...) Samen met Cindy en Annelies hebben we Dusty zijn hockeykleren aangetrokken zoals hij het wilde. Van de ene kant zo vertrouwd en van de andere kant zo moeilijk. Na het aankleden van Dusty was er een glimlach op zijn gezicht alsof hij wilde zeggen; Zo is het goed.’

**Reacties:** Zie: <http://dustyvdtuin.webs.com/berichtenuitdemedia.htm>  
<http://www.kika.nl/afgeronde-acties/strijdkracht-heeft-een-naam-gekregendusty.html> , <http://dustyvdtuin.webs.com/dustyvoorkika.htm>  
<http://dustyvooraltijd.hyves.nl/> , <http://dht-toernooi.webs.com/>