

Foeke Meijer-Linstra: 'De stilte verbroken.' Mijn verwerking van borstkanker. Ankertjesserie 253 uitgeverij ANKH-Hermes BV Deventer 2000 ISBN 9020201271/ NUGI 732/711

Over de schrijfster: Foekje Meyer-Linstra is getrouwd en werkt op een afdeling als sectiechef, als ze ziek wordt. (leeftijd niet gevonden).

Soort egodocument: Queeste/egodocument met nieuw evenwicht via laternatiele levensovertuiging.

Stijl: Kort klein boekje in de 'ik' vorm geschreven. Steeds dicht bij eigen ervaring gebleven.

Korte samenvatting: Verslag over ontdekking, genezing en verwerking van borstkanker van Foeke. Zij vertelt hoe ze borstkanker ontdekt, over het wachten op uitslagen, hoe ze met succes geopereerd en bestraald wordt, last heeft van haar rechterarm, revalideert en ook weer veel kan. Dan krijgt ze een griep en krijgt een enorme terugval; vermoeidheid slaat toe. Ze heeft veel steun aan levenswijsheden, geloof en alternatieve geneeswijze en levensstijlen. Ze gelooft in intuïtie, dromen, bijzondere wegen, speciale ontmoetingen en de genezende kracht van liefde. Een aantal wijsheden en personen die haar gesteund hebben staan in het egodocument beschreven.

Wat viel op: Bij het zoeken naar informatie op het internet vinden we een hit in een lijst over alternatieve geneeswijzen. Daar past het ook. De hele sfeer in het boekje ademt alternatieve geneeswijzen uit, hoewel het verslag gaat over behandeling via reguliere geneeswijzen.

Citaten: pag. 17 'Ik ben een enorme liefhebber van levenswijsheden, verpakt in spreuken, gezegden of gedichtjes... En zo langzamerhand viel het me op, dat ik altijd de juiste spreuk op het juiste moment kreeg aangereikt. ... het was een spreuk van Peace Pilgrim, en zij luidde: 'Wat er ook in je leven gebeurt, zie jezelf niet als slachtoffer, heb nooit medelijden met jezelf, want het heeft een dodelijk effect op je geestelijk welzijn. Bezie alle problemen, hoe moeilijk ook, als kansen tot geestelijke groei en benut ze.'

Pag. 59: 'Gevoeligheid is de hoogste vorm van intelligentie,' had Krishnamurti ooit gezegd. Dat kan wel zo zijn, maar het was soms ook verdraaid lastig.

Achterflap: 'Kanker toont dat de belangrijkste pijlers in een mensenleven vertrouwen en liefde zijn. ...Uiteindelijk zal kanker ervoor zorgen dat ik mijn vleugels uit zal slaan en dat ik word wie ik wezenlijk ben.'

Recensies: niet gevonden.