

Margreet Nagtegaal: 'Jiska' Uitgeverij Ark Media, Amsterdam 2007 ISBN: 9789033818417 ( Lymfeklierkanker/ Non Hodgkin/ PO/1) Zie ook: <http://home.kpn.nl/jnagtegaal001/Jiska.htm>

**Soort boek/Ziekte/Stijl:** Ervaringsverhaal van Margreet Nagtegaal over de periode dat bij haar dochter Jiska lymfeklierkanker werd ontdekt tot aan haar dood. Beschreven wordt hoe deze periode voor Jiska en haar familie was tot en met de begrafenis, met een korte terugblik na zes jaren. Zowel Jiska als haar familie vinden veel steun bij hun geloof. In het boek staat verweven hoe dat hen hielp en waar dat ook moeilijk was.

Margreet op <http://home.kpn.nl/jnagtegaal001/Jiska.htm>: ' Jiska's verhaal over haar ziek zijn en het effect van haar geloofsvertrouwen op anderen staat in notendop in het cd-boekje van het nummer Precious Nightingale.' Vandaar dat er een kopie van die tekst en van de hoes op die site is te vinden.

**Over de schrijfster:** Margreet Nagtegaal is de moeder van Jiska en is sociaal pedagogisch werkster. Zij is getrouwd met Johan Nagtegaal die ME heeft. Zij hebben drie dochters Jiska, Nicolien en José waarvan Jiska de oudste is.

**Korte beschrijving:** Als Jiska 16 jaar is (2000) voelt zij knobbels in haar nek. Er wordt gedacht aan de ziekte van Pfeiffer, maar het blijkt een agressieve vorm van Non Hodgkin te zijn. Jiska zit dan op het VBO, heeft een druk sociaal leven en veel hobby's waarvan muziek een hele belangrijke is. Dat leven wordt onderbroken, ze wordt in het ziekenhuis opgenomen, en kan zich niet meer samen met haar klasgenootjes voorbereiden op het eindexamen. Want ze moet chemo's ondergaan, verliest haar mooie lange haren, raakt erg verzwakt, krijgt een buikvliesontsteking en allerlei bijverschijnselen. Na vijf maanden chemo blijkt de kanker toch weer terug te zijn en is Jiska niet meer te genezen. Margreet beschrijft hoe Jiska dit accepteert en troost vindt bij de gedachte dat ze naar de hemel gaat. En daar kijkt Jiska naar uit. Hoewel ze haar familie en vrienden zal missen, ze hoopt dat ze ook een niet gelovig vriendinnetje in de hemel zal terugzien. Voor Jiska wordt met behulp van stichting 'Doe-een-wens' een afscheidsfeest georganiseerd, met gospelbands uit binnen- en buitenland waaronder MIC, haar grote favoriet. En ook Wendy van Dijk verschijnt op het feest; Jiska was grote fan van het programma 'Ushi en Van Dijk'. Een week later, op 3 november sterft ze. Margreet beschrijft ook de begrafenis en, zes jaren later, hoe moeilijk de periode na de begrafenis voor heel het gezin is geweest.

**Wat viel op:** Margreet Nagtegaal heeft dit boek geschreven om van zich af te schrijven maar vooral ook ter nagedachtenis van Jiska. Om te laten zien hoe mooi, krachtig en levenlustig haar dochter was en hoe dat verweven was met haar geloofsovertuiging. Het helpt ook Margreet om te weten dat Jiska ging verlangen naar de hemel. Een boek dat indruk maakt.

**Citaten:** Pag.42: Dat moet onvoorstelbaar voor Jiska's klasgenoten zijn geweest. Daar denk je toch niet aan als je jong bent? Er was ineens een wereld van verschil ontstaan tussen de examenklas, die gewoon verder moest gaan en de situatie waarin Jiska zich bevond. Dat merkten we aan Lian, die in eerste instantie niet goed durfde te komen. We besloten om haar zelf te bellen of ze toch maar snel wilde komen. Want Jiska miste haar enorm.'

Pag.44: 'De bijverschijnselen waren er helaas ook. Jiska moest werkelijk heel veel overgeven. Het was ongelooflijk zwaar. Ook voor mij, want ik moest het aanzien en kon haar niet helpen.'

Pag.72:'Daarna gingen we naar Jiska toe. We hadden afgesproken nog niet alles aan haar te vertellen, voordat zeker was hoe de zaken ervoor stonden. De arts vertelde haar wel dat er iets te zien was in haar buik...'

Pag.91: 'Mama en papa, jullie moeten even meekomen. Nu heb ik een verrassing voor jullie!

(...) In een hoek van de zaal stond een amateurschilder achter zijn ezel. Toen we dichterbij kwamen, zagen we tot onze verbazing dat hij met een portret van Jiska bezig was!'

Pag.96 (...) Opm:Hele tekst plus muziek op <http://home.kpn.nl/jnagtegaal001/Jiska.htm>

Kostbare jonge nachtegaal

Beeldschone nachtegaal

(...)

Wij hier zijn achtergebleven met een groot vraagteken

Waarom je moest...

We zullen huilen maar God zal onze tranen drogen

Met liefde en innerlijke troost

Zou het regen in de hemel vandaag?

Omdat je niet hier kan blijven

Omdat je opstijgt en wegvliegt

We genieten van jou te horen zingen

We genieten van jou te zien vliegen

Rust in het nest van de Hemelse Vader

**Recensies/Extra:** Zie ook: <http://home.kpn.nl/jnagtegaal001/Jiska.htm>

' Jiska,

Wat een mooie dappere meid.

Jij wilde mij graag ontmoeten en de vraag was of ik naar je 'feestje' wilde komen.

Natuurlijk wilde ik dat. Je was echt aan het genieten. Je straalde, je was het middelpunt van de belangstelling en iedereen was oprecht vrolijk en gelukkig voor jou omdat jij genoot.

Lieve Jiska, ik zal je nooit vergeten en wens je dierbaren alle sterkte toe want jij blijft iemand om voor altijd te missen.  
Dikke kus, Wendy van Dijk'