

Mapkos: 'Geen tijd te verliezen' Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 2012. ISBN 9789048425815 Zie ook [www.freemusketeers.nl](http://www.freemusketeers.nl) (Kanker/Hoofd/Halsgebied/Slokdarm/ Buisje oor/ PO/1)

<http://www.dmmgm.nl/mediaalbum/viewalbumitems/7>

<http://www.dmmgm.nl/content/2012/04/Over-ons--Geen-tijd-te-verliezen>

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Boek van 188 pagina's met verhalen van Mapkos (Marc Albers ( 1955)) over zijn leven, hoe hij na enige omzwervingen op Sfakia, Zuid-Kreta terecht kwam en weer contact kreeg met zijn jeugdliefde, Yvonne, toen zij kanker had. Het boek gaat zowel over zijn avonturen en het Griekse leven als over hoe hij en Yvonne omgingen met haar kanker, gedurende de 42 maanden die zij met elkaar hadden. Yvonne stierf uiteindelijk in 2005 op Kreta aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.

### **Over de schrijver:**

De Geldropenaar Marc Albers werkte aanvankelijk in een goed betaalde baan, maar verliet die voor een ander leven. Hij kwam op Sfakia, Zuid Kreta terecht waar hij langdurig verbleef. Toen hij weer een relatie kreeg met zijn jeugdliefde Yvonne ( 1956-2005) zocht hij weer woonruimte in Geldrop. Hij trouwt met Yvonne voordat zij sterft. Zij blijft zijn soulmate en beschermengel.

Marc zet zich ook in voor de mondige minima Geldrop- Mierlo. Zie ook:

<http://websitemaker.dmmgm.nl/content/2012/04/Waarom-wij-mondige-werden>

### **Korte Beschrijving:**

In 2001 krijgt Marcos weer contact met zijn jeugdliefde Yvonne die dan nog getrouwd is en een dochter heeft. Zij is dan net herstellende van behandelingen voor kanker en kan haar stem maar beperkt belasten. Haar huwelijk is niet goed, ze zoekt in deze periode via het internet haar jeugdliefde op. En Marc antwoordt: hij is haar niet vergeten. Terwijl hun liefde weer opbloeit vertelt Marcos, Marc, over zijn omzwervingen, en waarom hij zo'n liefde heeft ontwikkeld voor Sfakia, in Zuid Kreta. De manier waarop de bevolking van met elkaar omgaan, de solidariteit, het er voor elkaar zijn en natuurlijk de schoonheid van het landschap, daar viel hij voor. In het boek beschrijft hij waarom. Wanneer Yvonne 's stem te zwak wordt, vertelt Marc verhalen over zijn omzwervingen en deze geliefde retraiteplek. Na een paar jaar waarin ze met elkaar opgetrokken zijn en Yvonne ook op Sfakia is geweest, sterft Yvonne aan een besmettelijke vorm van hersenvliesontsteking.

**Wat viel op:** Het boek gaat gedeeltelijk over de kanker van Yvonne, maar meer over de cultuur en gewoonten van de mensen op Sfakia, en de periode waarin Marc en Yvonne weer met elkaar optrekken tot het moment dat Yvonne sterft en de rouwperiode daarna.

**Citaten:** Pag. 35: '(Virtuoos) Terug uit Kreta spreken we zo snel mogelijk af. Yvonne heeft zeer binnenkort nog een hersteloperatie en ze weet niet hoe ze daar uit zal komen en wat daarna mogelijk is. In het stadswandelpark genieten we van de beelden, de bomen, de eendjes en de zwanen, maar vooral van elkaar. Zij moet veel rusten en al snel zoeken we een bankje op. De aantrekkingskracht die Griekenland en

vooral Sfakia in Kreta op mij uitoefent boeit Yvonne en ze vraagt me te vertellen hoe ik daar uiteindelijk terecht kwam. Vertellen is mijn lust en mijn leven en het zal haar afleiden van de zorgen, die ze merkbaar heeft.'

Pag.138: 'De begeleidende Griekse arts is in shock en zegt, nadat ik Yvonne 's lippen met mijn speeksel heb bevochtigd, dat het waarschijnlijk om een zeer besmettelijke ziekte gaat. Voorkennis had mij niet weerhouden. (...) Een uur later neemt een hoofdarts me mee naar haar kamer en legt Yvonne 's trouwring voor me neer.'

Pag. 173: 'Eenzaamheid voel ik nauwelijks. De goede contacten met al die heerlijke mensen om me heen, die zich ook inzetten voor een betere samenleving, maakt veel goed. Mijn engel helpt en geeft kracht...'

**Recensie/Extra:** Zie ook:

<http://www.dmmgm.nl/mediaalbum/viewitem/98/Act110225boekafb1jpg>