

**Judith Herzberg e.a.: 'Vergeet mij niet.'** Gedichten over afscheid en herinnering. Rainbow Pockets 662, Uitgeverij Maarten Muntinge bv. Amsterdam 2003. ISBN 9041704175 NUR 306

**Soort boek/egodocument:** Gedichtenbundel, samengesteld door Judith Herzberg  
Soort ziekte: Geen echte ziekte, algemener: rouwverwerking, over afscheid, dood en herinnering.

**Over de schrijvers :** De samenstelster is Judith Herzberg, Nederlands romanschrijfster, maar er staan teksten in van Ramses Shaffy tot M.Vasalis.

**Korte samenvatting:** Een bundel gedichten valt niet samen te vatten. Er valt over te vertellen dat er zeer diverse gedichten in staan, die troost kunnen geven, of de moeite waard zijn om te lezen. Onder aan deze recensie staan nog enige bundels met gedichten, die geschreven zijn na verlies te hebben geleden. Schrijvers (bijv. Anna Enquist, Klarien van Elberg van den Linden, die zelf hebben gedicht over wat hen is overkomen, staan onder andere kopjes binnen dit hoofdstuk) .

**Wat viel op:** de diversiteit aan gedichten, van Andre Hazes tot De Schoolmeester (Hier ligt Poot: Hij is dood.)

**Citaten:** CHR. J. van Geel: Requiem voor een pasgeboren zoontje. Geen bloemen voor wie zeven is: zij zetten een ijsje op zijn steen en wachten tot 't gesmolten is. Pag. 65. Willem Kloos: Ik ween om bloemen.... Ik ween om bloemen in den knop gebroken En vóór den ochtend van haar bloei vergaan, Ik ween om liefde, die niet is ontloken, En om mijn harte dat niet weer verstaan, ....pag. 78

**Recensies:** [http://www.ijd.be/html/Mechelen/inhoud%20rouwkoffer%20\(2\).mht](http://www.ijd.be/html/Mechelen/inhoud%20rouwkoffer%20(2).mht)  
'Een unieke gedichtenbundel over afscheid, dood en herinnering, met o.a. werk van Rutger Kopland, Ramses Shaffy, André Hazes, Anna Enquist, Tom Lanoye, ...'

#### **Enige bundels:**

**Riet Fiddelaers 'Als je woorden zoekt.'** (KPC, 1996). Zij stelde ook een bundel met afscheidsgedichten samen voor kinderen: '*Kun je de dood ook groeten ?*' Kampen, Kok 2003.

**'Honderd Volle Manen.'** Jongeren over afscheid. PHA Antwerpen, Kapellen : Pelckmans, 1999.

**Gerrit Komrij: 'Lang leve de dood'** Een bloemlezing in honderd en enige gedichten. Uitgeverij De Bezige Bij 2003

**Laatste Zintuig, Dichters en denkers over dood en rouw,** Chris Doude van Troostwijk, 's-Hertogenbosch : KBS/VBS, 2003.

**Koen Stassijns en Ivo van Strijtem: 'Het laatste anker.'** Uitgeverij Atlas/Lannoo 2003 Tielt

**Hans Werkman: 'Waar ga je heen nu het uur gekomen is.'** Prometheus Troost, 200 uitspraken van schrijvers en denkers over het lieve leven en de onvermijdbare dood, Utrecht/Antwerpen: Servire, 2003.