

**Sjacky Heerschop: 'Van bruid tot weduwe in slechts 14 dagen.'** Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 2010. ISBN 9789048413850 (Kanker /PO) Zie ook: [www.freemusketeers.nl](http://www.freemusketeers.nl)

**Soort boek/ziekte/stijl:** In dit boek beschrijft de Sjacky Heerschop de korte periode, van 2004 tot begin juni 2005, waarin ze verliefd werd op Edgard Heerschop, met hem ging samenwonen en trouwde totdat hij in juni 2005 stierf aan de gevolgen van botkanker.

**Over de schrijfster:** Sjacky Heerschop (1979) trouwde op 25 mei 2005 met Edgard Heerschop, die van beroep vrachtwagenchauffeur bij Nillezen in Oeffelt was. Ze werkt als verzorgende bij de thuiszorg en woont met haar nieuwe partner Jeroen en hun dochtertje Amber in Boxmeer. Sjacky schreef dit boekje om het mooie boek dat het is geweest af te kunnen sluiten en met haar leven verder te kunnen gaan.

**Korte beschrijving:** Edgard en Sjacky zijn twee jonge twintigers als ze elkaar ontmoeten en verliefd raken. Ze hebben grootse plannen en zijn samen gelukkig. Maar na korte tijd blijkt Edgar botkanker te hebben waarvoor hij geopereerd wordt behandeld wordt. Aanvankelijk is er hoop dat de behandeling afdoende is geweest en de kanker genezen. Dan blijken er meer uitzaaiingen te zijn. Edgard zal aan de kanker overlijden. Sjacky en hij besluiten van elkaar te blijven genieten en ook nog te trouwen. De dag wordt onvergetelijk ook al omdat het televisie programma de Wedding Planners de dag helpen voorbereiden en uitvoeren. Twee weken na de trouwdag stierf Edgard. Sjacky beschrijft de hele periode en vertelt hoe intensief die is geweest. Niet alleen emotioneel en lichamelijk voor Edgard zelf, maar ook qua emotie belasting en verzorging van Sjacky, de familie en de directe omgeving.

**Wat viel op:** Hoe intens, mooi, verdrietig en zwaar deze periode is geweest voor deze twee jonge mensen die binnen anderhalf jaar meemaken wat bij anderen over een veel langere periode van het leven wordt uitgespreid. Het is een boek dat vanuit het hart is geschreven. Het gaat dan ook om de ervaringen, niet om een perfecte tekst. En je moet wel een erg koude kikker zijn als dat geen indruk maakt.

**Citaten:** Pag. 28: 'Deze toekomst wil Edgard een andere wending geven dus als ik dinsdag 27 april de afdeling weer op loop denk ik dat het een dag zoals de afgelopen dagen zal worden. (...)Edgard pakt mijn handen. Hij zegt: 'Lieve schat, ik kan niet voor je op de knieën, maar wil je toch met me trouwen.' Tranen van geluk rollen over mijn wangen. JAJA! JA! , natuurlijk wil ik dat!'

Pag. 45: 'Lia wordt stil. Het lijkt in eerste instantie niet door te dringen. Het is ook zo onwerkkelijk. Alles ging zo goed. En nou? Edgard heeft uitzaaiingen in zijn longen. We weten niet wat er komen gaat.'

Pag. 64: 'We hebben een geweldige trouwerij. Even lijkt het leven normaal. Dat de boze droom af is gelopen.'

Pag. 65: 'Da dag na de bruiloft is Edgard gebroken. (...) Helaas merken we dat het de dagen na de bruiloft alleen maar slechter gaat. (...) We weten niet hoelang Edgard nog bij ons zal zijn.'

Pag. 79: 'Nou een aantal jaren en heel wat verdrietige momenten verder is dit boek tot stand gekomen. Hiermee wil ik dit stuk van mijn leven afsluiten en me volledig richten op de toekomst.'

**Recensie:** <http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1414443>

BOXMEER - Sjacky Heerschop schreef een boek om een zware periode van ziekte en verlies van haar man Edgard van zich af te schrijven. Hij overleed kort na hun trouwen op 27-jarige leeftijd aan kanker.(...) Al haar emoties beschrijft ze in haar boek 'Van bruid tot weduwe in slechts 14 dagen'. (...) "In 2009 werd bij mij het idee geboren om alle emoties omtrent mijn leven met Edgard op te schrijven omdat ik merkte dat zeker nog niet alles verwerkt was. Aanvankelijk alleen voor mezelf, maar gaandeweg wilde ik andere mensen via mijn verhaal in boekvorm laten zien dat je altijd moet proberen je dromen uit te laten komen. Wat er ook gebeurt." "Als afscheid schrijf ik naar Edgard: 'Lieve schat, het was een goed boek, maar ik heb het uit. Ik zal het in de kast zetten en er soms nog in terugbladeren'." (...)