

Thijs aangevrg

Kinderen met een stofwisselingsziekte

Geplaatst: 27-07-2012 16:04 Door: [collie](#)



En toen hield het lachen op Een weblogverhaal van Heleen Klop

Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een stofwisselingsziekte. Dat zijn meer dan twee kinderen per dag. De meeste kinderen overlijden voordat ze 18 jaar zijn. Omdat er voor hun stofwisselingsziekte nog geen medicijn is.'

Thijs gaat over het aangrijpende verhaal van Thijs Blom. Hij wordt geboren met de zeldzame [stofwisselingsziekte Tay-Sachs](#)

Dit is een ziekte waarbij de patiënt steeds meer vaardigheden verliest. Hij wordt zieker en uiteindelijk gaat hij dood als hij vier jaar is.

De lezer volgt het verhaal van Thijs verteld door zijn moeder. Ze laat ons zien in wat voor medische malle molens je terecht komt als ouders met je kind. Ook emotioneel gebeurt er natuurlijk heel veel. En dit wordt lief en prachtig verwoord.

Gelukkig waren er ook mooie momenten en al het verdriet en tranen en vechten en mooie momenten zijn geschreven in weblogvorm.

Alle zorgen en ellende leren je ook om keuzes te maken. Soms kan dit je leven weer positieve inhoud geven. Dit straalt *Thijs en toen hield het lachen op*, ook uit; bij iedere traan krijgt de lezer toch een gevoel van warmte.

Het boek *Thijs* verdient zeker aandacht.

De gehele opbrengst van dit boek naar [Stichting Metakids](#).

Stichting Metakids zet zich in voor al deze kinderen. Door stofwisselingsziekten onder de aandacht te brengen willen we zoveel mogelijk geld voor wetenschappelijk onderzoek ophalen. Want onderzoek brengt een behandeling voor kinderen met een stofwisselingsziekte dichterbij. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! Voor Thijs kunnen we helaas niks meer doen, maar voor kinderen in de toekomst kunnen we een verschil maken!

Kijk voor meer informatie [op deze website](#).

Ik vond het heel lief en ontroerend om te lezen. Ondanks al het verdriet kwam er af en toe toch een glimlach op mijn gezicht.
Goed dat Heleen dit heeft geschreven. Thijs zal nooit meer lachen. Maar ik hoop dat de opbrengst van dit boek andere kinderen kan helpen en laten lachen.

Titel Boek: Thijs
Auteur: Heleen Klop
Uitgever: De Boekfabriek
Thema: Kinderen met een stofwisselingsziekte
Aantal pagina's: 95
Relevante links:

<http://www.boekenwurm-en-pleeg.nl>

Wieke van Dun: 'Onze pappa kreeg een ongeluk in zijn hoofd. Over de gevolgen van een herseninfarct' Uitgeverij Nino, Amsterdam 2010. ISBN: 978 90 8560 590 4

Wat overkomt een gezin wanneer een ouder op jonge leeftijd plotseling een beroerte krijgt? Jasper heeft het meegemaakt. Zijn vader kreeg een ernstig herseninfarct toen Jasper vijf jaar was en zijn zusjes vier en twee. Een ingrijpende periode van ziekenhuisopnames en klinische opname in een revalidatiecentrum volgde. Eén ding was duidelijk: de oude pap was er niet meer en zou ook niet terugkomen. De nieuwe pap was anders. Twee jaar na het herseninfarct lijkt het stof dat het infarct heeft doen opwaaien enigszins neer te dalen en wordt een beetje duidelijk hoe het nieuwe gezinsleven met de nieuwe pap er uit gaat zien.

Jaspers moeder schreef met Jasper het verhaal op, Jasper maakte de tekeningen erbij. Het resultaat is een voorlichtingsboekje en een handreiking naar andere gezinnen in een soortgelijke situatie. Geen één situatie is hetzelfde, hersenletsel is bij iedereen anders. Maar het boekje kan in verschillende situaties aanknopingspunten bieden. Een beroerte krijg je niet alleen, het treft ook de naasten van een patiënt en veroorzaakt hoe dan ook een breuk in de levenslijn.

[Artikel Het Parool d.d. 30 december 2010](#)
[Recensie de Volkskrant](#)