

J. Landman: 'De vruchtbaarheidsmolen.' Als zwanger worden niet vanzelf gaat
978906611 Uitgeverij Inmerc 2007 (Zwangerschapsproblemen/2)

In dit boek beschrijven 5 vrouwen (en hun mannen) wat ze hebben moeten doen om zwanger te geraken: stoppen met anticonceptie, diverse soorten vruchtbaarheidsbehandelingen, naar het buitenland gaan om behandeld te worden. Bij elk van hen duurt het een tijd. Ze ondergaan soms ingewikkelde emotionele behandelingen, hormonen beïnvloeden lichaam en geest en het duurt vaak een tijd voordat het zover is. Hun hele leven staat op zijn kop. Van eigen relatie en vrienden tot en met hun werk. En de kinderwens lijkt meest alleen maar sterker te worden, terwijl die niet altijd wordt vervuld. In het boek staan de verhalen niet achter elkaar, maar zijn geordend naar fasen waarbij informatie over behandelingen en dergelijke staan.

Recensie: Mr. dr. D.P. Engberts (NBD|Biblion): "Er is al veel geschreven over de problemen en ervaringen van vrouwen die lijden onder ongewenste kinderloosheid. Het aardige van dit boek is dat het fasegewijs, vanaf het eerste vermoeden van een vruchtbaarheidsprobleem via de medische interventies tot aan het moment dat niet langer een zwangerschap wordt nagestreefd, de geschiedenissen vertelt van een aantal vrouwen (en hun partners). In ieder hoofdstuk kom je zo 'bekenden' tegen uit het vorige. In tekstblokjes met een eigen opmaak wordt informatie gegeven over onvruchtbaarheid, behandelingen, hulpverleningsorganisaties etc. De verhalen zijn levensecht: de behandelingen zijn zwaar, relaties komen onder druk te staan, seksualiteit wordt mechanistisch, eenzaamheid en uitputting komen dikwijls voor en lang niet altijd eindigt het verhaal met de geboorte van een gezond kind. Kortom, een boek zoals er meer zijn, maar wel een dat aanspreekt vanwege de herkenbaarheid en mogelijkheden tot identificatie. Het reikt een spiegel aan, maar geeft geen antwoorden op morele en levensbeschouwelijke vragen bij behandeling van onvruchtbaarheid."