

Patty Zoet: Pech gehad?

In eigen beheer

Kinderwens, ongewenst kinderloos, zwangerschapsproblemen, Emoties, eenzaamheid, familieverhoudingen; Perspectief Patiënt

Over het boek:

Een grote kleine droom. Een kindje krijgen. Pech gehad? Is het relaas van Patty Zoet, een jonge vrouw die met haar vriend acht jaar lang alles in het werk stelt om die ene, voor anderen schijnbaar zo simpele droom te verwezenlijken, en hoe ze daarbij door ongeveer alles wordt tegengewerkt. Behalve met pech krijgt ze te maken met onbegrip, gebrek aan empathie en andere minder goede karaktertrekken van de medemens, maar ook met haar zelfbeeld. Ze stuit op een muur van onhandige medici in een zich ontwikkelende wereld die steeds complexer en onpersoonlijker lijkt te worden. Haar relatie wordt op de proef gesteld. Ze raak haar vertrouwen in zichzelf en in haar lichaam kwijt, bang om krankzinnig te worden van zo veel tegenslag.

In Pech gehad? Behandelt Patty een eenzaam en donker pad, hopend dat in de verte een lichtje ontstoken zal worden. Het is een eerlijk verhaal, waarin de schrijver zichzelf en haar omgeving niet spaart. Het is een meeslepende en alle kanten op slingerende strijd, met één constante factor: de hoop om ooit een kind groot te mogen brengen.

Over de auteur:

Patty is zeventig jaar oud en woont in Leiden. Ze is coach, een bewuste eter, moeder van Jolijn en pleegmoeder. In 2017 is haar eerste boek 'Overleven, kleine verhalen over groot verlies' uitgekomen. Ze schrijft wekelijks voor het Leids Nieuwsblad en het Merenwijk Magazine.

Extra en recensies:

In [dit interview](#) lees je meer over waarom Patty haar ervaringen bundelde in een boek. Daarnaast schrijft Patty op haar blog '[Patty schrijft](#)' nog meer ervaringen op.