

Els Dirks: Van weerzin naar ...WEER ZIN. - Een terugblik en reflectie op mijn werk als ambulante hulpverlener

Boekscout, Soest 2022 ISBN: 9789464500004

Zorgverlening, informatief; Perspectief Overigen

### **Over het boek:**

Samen: samen ordenen, beslissen, zuchten, lachen, samen afsluiten. Enkele jaren geleden heeft een bijzonder fijne coach mij begeleid in het zoeken naar mijn talent. Het talent dat groeit en verdiept naarmate je het meer gebruikt. Een geboren 'thuisbrenger'. Dat is mijn talent. Als ambulante hulpverlener in de jeugdzorg betekent dit dat ik in de begeleiding van de gezinnen als een gids met hen op zoek ga naar hun 'thuis'. Samen zoeken, onderzoeken en moeilijke obstakels overwinnen. We lopen net zolang samen op tot ze het vertrouwen hebben het weer alleen te kunnen. Als ze de weg opnieuw zelf kunnen bewandelen, is het voor mij tijd om afscheid te nemen, zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan.

### **Over de auteur:**

Els Dirks is geboren in Budel en woont sinds enkele jaren in Berlicum. Zij heeft dertig jaar gewerkt in de jeugdzorg. De laatste jaren was zij actief als ambulante hulpverlener in een grote jeugdzorginstelling in Brabant. Zelf gepokt en gemazeld in de opvoeding van haar kinderen, gecombineerd met een baan en studie, heeft Els laten zien dat er veel mogelijk is. Als alleenstaande moeder moet je deskundig zijn in je vak, collegiaal vaardig acteren en ook nog eens een organisatietalent zijn. Haar betrokkenheid en nieuwsgierigheid en het werkelijk iets willen betekenen voor haar cliënten zijn een vanzelfsprekendheid. Het laatste jaar van haar werkende bestaan heeft Els veelvuldig stilgestaan bij nut en noodzaak van haar werk, de zin ervan, maar vooral de vraag: wat heeft het de gezinnen gebracht? Een aantal ouders hebben met Els teruggekeken naar hun gezamenlijke proces in de hulpverlening. Deze boeiende en ontroerende verhalen heeft Els beschreven en gebundeld in dit boekje. Het resultaat dat voor u ligt geeft een inkijkje in het boeiende, veelzijdige vak dat Els jarenlang heeft mogen uitoefenen en waar ze nu met trots en een vleugje weemoed afscheid van neemt.

### **Inzien:**

Het boek kun je [hier](#) inzien onder het kopje 'Inkijk'.