

Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben - Weg uit Ruinerwold

Uitgeverij Pluim, Amsterdam 2022 ISBN: 9789493304239

Familieverhoudingen, spiritualiteit, systeemdwang, veerkracht, zorg coördinatie, zorgverlening;
Perspectief Overige

Over het boek:

Op zondag 13 oktober 2019 verliet ik de boerderij waar ik jarenlang vastzat en stapte een café in Ruinerwold binnen. Op dat moment maakte ik me definitief los uit de geloofswereld van mijn vader, die mij vijftientig jaar lang in zijn macht had. In 'Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold' beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof en overtuigingen waren mijn realiteit: naar school ging ik niet, ik bestond niet eens voor de buitenwereld, en ik had geen vrienden. Er waren alleen de geesten die om ons heen dwaalden en waarmee we praatten. Bidden was onze enige redding, God zat altijd in mijn hoofd. Dan komen de eerste scheurtjes in mijn geloof, en dat worden er geleidelijk steeds meer. Het internet is de sleutel voor mijn ontwikkeling. Ik zoek een weg naar de vrijheid voorbij schuld, angst, verdriet, onzekerheid. Maar wanneer mijn gedachten eindelijk vrij zijn, voel ik me meer opgesloten dan ooit. Ik wil weg uit de boerderij waar ik samen met mijn familie verborgen voor de buitenwereld leef. Maar wie gaat mij helpen? – Israel van Dorsten

Israel van Dorsten, een van de 'kinderen uit Ruinerwold', had weken voor zijn ontsnapping uit de boerderij al contact met meerdere instanties, maar hij voelde zich niet serieus genomen.

Dat schrijft hij in zijn boek Wij waren, Ik ben. Weg uit Ruinerwold. Van Dorsten zocht contact met de politie, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Welzijn de Wolden. In het boek uit Van Dorsten zijn teleurstelling over het contact met de instanties.

Over de auteur:

Israel van Dorsten (25) is één van de kinderen van Ruinerwold. Samen met zijn broers en zussen wordt hij jarenlang verborgen gehouden voor de buitenwereld. Op 13 oktober 2019 lukt het hem om te ontsnappen.

Inzien:

Het boek kun je [hier](#) inzien.