

Jacqueline Broeshart: Verlangen naar natuurijs

Kanker, borstkanker, coping, angst, arts als patiënt; Perspectief Patiënt

Over het boek:

Natuurijs is nu of nooit. Het donkere ijs is als een spiegel, het kraakt en golft als je eroverheen glijdt. Het is zo bijzonder en ook zo vertrouwd. Ik ga de uitdaging aan om mijn angst te overwinnen en geniet van het moois dat de schaatstocht mij biedt.

In Verlangen naar natuurijs deel ik mijn persoonlijke verhaal over hoe schaatsen mij heeft geholpen om een moeilijke periode in mijn leven te doorleven. De sponsorschaatstocht voor KiKa van 2020 op de Weissensee wordt mijn stip aan de horizon. Door eerlijk te zijn over kwetsbaarheid en respect te tonen voor wat er nog te kiezen valt, neem ik met enthousiasme mijn omgeving mee om mij te steunen. Een verhaal over samen sterk zijn en het herwinnen van vertrouwen.

Over de auteur:

Jacqueline Broeshart (1969) is arts en schaatsliefhebber. Ze is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

“In mijn boek Verlangen naar natuurijs deel ik mijn persoonlijke verhaal over hoe schaatsen mij heeft geholpen om behandelingen voor borstkanker en het herstel daarvan te doorleven en hoe ik daarna verder schaatste op één dag dan ik ooit had gedaan.

Sinds 1996 ben ik arts. Als arts heb ik vooral in de allergologie, dermatologie en psychiatrie gewerkt.

Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon. Mijn passies zijn natuurijs, schaatsen en mensen. Mijn hobby's zijn koken, sporten, lezen en filosofie.”

Extra en recensies:

Lees [hier](#) de blogs van Jacqueline Broeshart.

Luister [hier](#) naar een interview met Jacqueline Broeshart.