

Jolanda Eising: Mijn leven - Over verslaving, een vingeramputatie en de weg naar herstel

Boekscout, Soest 2022 ISBN: 9789464687064

Verslaving, amputatie, herstel; Perspectief Patiënt

Over het boek:

Een gedichtenbundel geschreven uit de grond van mijn hart. Dingen die me zijn overkomen door de jaren heen. Van leuke momenten tot momenten die minder leuk waren.

Over de auteur:

Jolanda Eising (53). Nog steeds herstellend van een verslaving en vingeramputatie. Op zich een fijn leven gehad. Ik ben blij waar ik nu sta. Met alle hulp, die ik met open armen aanneem. Woon alleen op de camping. Ik hoop snel een plek voor mezelf te hebben.

Ik heb de cursus 'Vertel je herstelverhaal' gedaan. Dit verhaal hoop ik op veel plekken te mogen gaan vertellen.

Inzien:

Het boek kun je [hier](#) inzien.