

Anneke Bakker: Een handvol vlinders

Uitgeverij Boekenbent, Barneveld 2008 ISBN: 9789085700852

dementie, mantelzorg, persoonlijke relaties, coping, emoties; Perspectief Naasten

Over het boek:

Altijd al heeft taal mijn grote liefde gehad. Toen ik merkte dat het een prettige uiting is van gevoel ging ik dingen opschrijven in dichtvorm over de natuur en de gewone alledaagse gebeurtenissen. Sommige met een lach, andere met een traan. Ik heb er zelf veel plezier aan beleefd en dat wens ik ook iedereen die dit bundeltje leest.

Over de auteur:

In dit gedichtenbundeltje heb ik getracht mijn gedachten en gevoelens te uiten omtrent de ziekte van mijn man en mijn omgang daarmee.

Sinds enkele jaren ben ik mantelzorger voor mijn echtgenoot die lijdt aan een vorm van dementie.

De emoties die met deze situatie gepaard gaan van me af schrijven heb ik ervaren als een goede therapeutische werking. (2006)