

Frank van der Heijden: Angstkonijn - Een opmerkelijke mix van een leven met een angststoornis en de zoektocht naar een vader

Uitgeverij Tobi Vroegh

Angststoornis, persoonlijke relaties, bejegening; Perspectief Patiënt

Over het boek:

Als Max twaalf is, vertrekt zijn vader met onbekende bestemming. Zijn moeder heeft alleen aandacht voor zijn gehandicapte broer. Max is nu op zichzelf aangewezen en ontwikkelt een angststoornis. Ruim vijftientig jaar later krijgt hij een aanwijzing over de verblijfplaats van zijn vader. Samen met enkele vrienden én zijn angststoornis reist Max de wereld over op een lange, avontuurlijke zoektocht naar zijn vader. De reis loopt niet volgens plan...

Over de auteur:

FRANK VAN DER HEIJDEN (1955) studeerde landbouw en was docent op een middelbare school. Vervolgens werkte hij vijftientig jaar in de internationale ingenieurswereld. Sinds enkele jaren verwerkt hij wat hij heeft meegemaakt in spannende boeken. Zijn buitenlandse ervaringen gebruikt hij daarbij als levendig decor.