

Sanne van den Boomen: Toen je bij ons wegging - Een zoektocht naar antwoorden voor nabestaanden van suïcide

Boekscout, Soest 2023 ISBN: 9789464892765

Dood, rouw, lotgenoten, coping, herkenning, persoonlijke relaties; Perspectief Naasten

**Over het boek:**

“Mijn vader de grappenmaker, de sterke man en de doorzetter. De man die altijd overal een oplossing voor had. De bedenker, de denker. Uiteindelijk ook de piekeraar. Op 1 maart 2021 beroofde hij zichzelf van het leven.”

In het boek neemt de schrijfster je aan de hand mee langs alle vragen die zij had na het overlijden van haar vader. Ze zocht naar antwoorden, die jij als nabestaanden misschien ook hebt. Door feitelijke informatie in het boek leert de lezer meer over suïcide en waarom mensen voor deze verdrietige stap kunnen kiezen. Wellicht geeft het antwoord op vragen of vinden lezers herkenning en troost in verhalen van nabestaanden.

**Over de auteur:**

Sanne van den Boomen (1996) studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool voor journalistiek. Ze debuteert met het boek 'Toen je bij ons wegging' als schrijfster waarin ze haar eigen ervaring meeneemt.

**Inzien:**

Het boek kun je [hier](#) inzien.