

Miranda Visser: Groen licht - Toen mijn leven ondraaglijk werd

Boekscout, Soest, 2024 ISBN: 9789464898347

Zelfdoding, spiritualiteit, psychiatrische aandoening, euthanasie; Perspectief patiënt

Over het boek:

Miranda is 15 jaar wanneer ze met haar broers, zussen en ouders uit een geloofsgemeenschap stapt waarin ze is opgegroeid. Het heeft grote sporen nagelaten. Dit, samen met verdere gebeurtenissen in haar leven, heeft Miranda doen besluiten om te stoppen met leven. Haar psychiater en huisarts konden haar niet helpen in haar wens. Toen Miranda 24 was, besloot ze zich aan te melden bij het expertisecentrum euthanasie. Ze kwam op een wachtlijst te staan. Hoe kan het dat iemand tot zo'n keuze komt? Is deze 'keuze' wel echt een keuze? Ze neemt de lezer mee in haar denkwereld. Haar wens was om haar levensverhaal te bundelen in een boek. Zodat deze blijft bestaan als zij er straks niet meer is.

Over de auteur:

Miranda is geboren in het jaar 1997. Samen met haar drie broers, twee zussen en haar ouders is ze opgegroeid in een klein dorpje in Friesland. Ze is de op een na oudste. Toch heeft ze de rol van 'oudste' al snel op zich genomen door de verstandelijke beperking van haar broer. Inmiddels woont ze al een aantal jaren op een zorgboerderij, in een klein dorpje in Friesland. Miranda leeft met een eetstoornis en een Complexe posttraumatische stressstoornis. Door haar leven heen heeft ze vele dagboeken volgeschreven. Het schrijven van teksten en gedichten is dan ook een passie van haar. Inmiddels is Miranda tante van twee meisjes en een jongetje, haar 'oogappeltjes'.

Inzien:

Het boek kun je [hier](#) inzien.