

Mirjam van der Weide-Wink: Twee werelden - Als je kind autisme heeft

Boekscout, Soest, 2024 ISBN: 9789464893588

Autisme, familieverhoudingen, dwangstoornis, jongeren, kind en ouders; Perspectief patiënt

Over het boek:

Als vervolg op 'Balans - Als je kind autisme heeft', geef ik wederom een inkijkje in ons gezin. Tiener Rik zit ruim twee jaar op een school voor speciaal onderwijs. Dit is de beste keuze geweest die we konden maken, maar naar school gaan blijft lastig en vermoeiend voor hem. Het leven met zijn autisme, in combinatie met een ontwikkelde dwangstoornis, is zwaar, ook voor onze twee oudste zoons, Foss (18) en Dani (15).

Wij liggen dikwijls in een spagaat als het gaat om de juiste verdeling van onze aandacht. Het schuldgevoel knaagt. Vergelijk het met twee verschillende werelden binnen één gezin waartussen de ouders voortdurend moeten fungeren als gids. Want een kind met autisme opvoeden is hem of haar meenemen en de weg wijzen.

Over de auteur:

Mirjam van der Weide-Wink (1977), werkt in een elektronikawinkel en in haar vrije tijd is ze grafisch vormgever. Ze beschrijft op haar openhartige en toegankelijke manier wederom de moeilijkheden, uitdagingen en valkuilen die bij het ASS-ouderschap komen kijken. Het vraagt doorzettingsvermogen, discipline en vooral veel energie om een autisme-kind te begeleiden in de huidige samenleving. Niet gek dus dat Mirjam zichzelf soms vergeet en noodgedwongen wegcijfert.

Toch blijft ze schrijven in de hoop dat die samenleving deze prachtige autisme-kinderen uiteindelijk zal accepteren zoals ze zijn, om ze daarna liefdevol bij de hand te nemen. We leven tenslotte met zijn allen in één en dezelfde wereld.

Inzien:

Het boek kun je [hier](#) inzien.