

Irene Grasmayer: Mijn zusje is anders - Herinneringen aan opgroeien in een gezin met Down

Boekscout, Soest, 2024 ISBN: 9789464896770

Syndroom van Down, persoonlijke relaties, begrip, familieverhoudingen; Perspectief naasten

**Over het boek:**

Als Irene een jaar of vijf is komt zij tot de ontdekking dat haar twee jaar oudere zusje, met wie zij altijd zo heerlijk kon spelen en lachen, 'anders' is dan andere kinderen.

Wanneer haar moeder haar vertelt dat haar zusje het Downsyndroom heeft, klinkt dat in haar oren als iets engs en onbegrijpelijks. Maar er verandert nadat zij dit weet eigenlijk niets in het liefdevolle gezin waarin zij opgroeit.

In dit boek deelt Irene hartverwarmende anekdotes die laten zien hoe opgroeien met haar zusje juist een onvergetelijke invloed heeft gehad.

Door de vele grappige, ontroerende en soms verrassende verhalen, ontdekt de lezer de diepe band tussen de zussen.

Irenes verhalen werpen een licht op hoe het leven met Down, vaak omgeven door onbegrip, juist een prachtige en waardevolle ervaring kan zijn.

**Over de auteur:**

Irene werd geboren als jongste in een gezin van drie kinderen. Zij had een zusje en een broer. Zij was dol op haar zusje met Downsyndroom en ze wist al heel jong dat zij met deze doelgroep wilde gaan werken. Na haar middelbare school volgde zij verschillende opleidingen in deze sector, daarnaast had zij altijd plezier in schrijven. Dit begon al op de lagere school met het schrijven van opstellen, later schreef zij veel korte verhaaltjes.

Als alleenstaande, werkende moeder had zij hier echter niet veel tijd voor. Nu, na haar pensionering, is er alle tijd om haar hobby weer op te pakken en schreef zij dit boek, een ode aan haar zusje.

**Inzien:**

Het boek kun je [hier](#) inzien.