

Margot Naber: Het verhaal van Fabian - Het leven van mijn zoon met een zeldzame afweerstoornis

Boekscout, Soest, 2024 ISBN: 9789465095233

Ongeneeslijk ziek, persoonlijke relaties, coping, familie verhoudingen, emoties,; Perspectief naasten

**Over het boek:**

Fabian lijkt een gezonde baby, maar al snel verandert zijn leven in een oneerlijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Dit aangrijpende, waargebeurde verhaal onthult wie Fabian was, wat er met hem is gebeurd, wat hem zo bijzonder maakte en welke paden ze als gezin hebben bewandeld. De onmogelijke keuzes die ze moesten maken, de impact op hun leven en de onschatbare liefde, vrolijkheid en wijsheid die Fabian bracht. Zijn levensverhaal veranderde niet alleen het gezin, maar vormde ook de mensen om hem heen. Een ontroerende reis over kracht, hoop en verbinding.

**Over de auteur:**

Margot Naber deelt in haar debuut het indrukwekkende verhaal van haar oudste zoon Fabian. Als moeder van vier kinderen en toegewijd logopedist met jarenlang een eigen praktijk, werd haar leven op de kop gezet na een hartverscheurende diagnose bij Fabian. Gedurende de gehele periode van zijn ziekte hield ze nauwgezet aantekeningen bij van alles wat op hun pad kwam. Deze notities zijn nu verweven in een liefdevol portret van haar zoon, waarin de emotionele reis vol hoop, veerkracht en verdriet wordt geschetst. Een eerbetoon aan haar zoon en een weerspiegeling van hun diepe band en verbondenheid.

**Inzien:**

Het boek kun je [hier](#) inzien.

**Extra en recensies:**

Je kunt [hier](#) recensies lezen