

Wat nou...

Als oma er niet meer is?



Wat nou...

Als oma er niet meer is?

Geschreven door:

Jenny Hamel

Geïllustreerd door:

Emmelie Hogerheijde

Wat nou... als oma er niet meer is?

Copyright © 2024 Jenny Hamel & Emmelie Hogerheijde

Auteur: Jenny Hamel

Illustrator: Emmelie Hogerheijde

Druk: Pumbo.nl

Omslagontwerp: Jenny Hamel & Emmelie Hogerheijde

Vormgeving binnenwerk: Jenny Hamel & Emmelie Hogerheijde

Kinderboek

ISBN 97812345678

NUR 273

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inleiding

Dit boekje is de eerste van een reeks boekjes over een kind dat een overlijden van een dierbare ervaart. Hierin wordt uitleg gegeven aan onderdelen die met de persoonlijke relatie, het overlijden en het proces eromheen te maken hebben.

Dit boekje kan gebruikt worden als voorleesboekje of om zelfstandig te laten lezen. Het kan helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken.



Oma

"Is er iets mis, mama?" vraagt Jane, terwijl ze naast haar moeder gaat zitten. Haar moeder zucht diep en kijkt haar dochter liefdevol aan. "Nou, lieverd," begint ze, "Oma is ziek en ik denk dat het tijd is dat we praten over iets dat een beetje moeilijk kan zijn om te begrijpen."

Jane fronst haar wenkbrauwen, nieuwsgierig naar wat haar moeder te zeggen heeft. "Weet je, sommige mensen worden ernstig ziek," vertelt Jane's moeder voorzichtig. Jane knikt langzaam en zegt: "Ja, zoals wanneer ik verkouden ben en in bed moet blijven om beter te worden."

"Dat klopt," beaamt haar moeder. "Maar soms worden mensen zo ziek dat zelfs de dokters ze niet beter kunnen maken."

"Dit is nu ook zo bij oma"

Jane kijkt haar moeder met grote ogen aan. "Maar waarom kunnen de dokters oma niet beter maken? Zijn ze niet goed genoeg?"

