

Annemaaïke Serlier-van den Bergh: Mogen zijn wie je bent - Troost vinden en geven als het levenseinde nadert

Nijgh & van Ditmar, Amsterdam ISBN: 9789038815817

Kanker, ongeneeslijk ziek, levenseinde, professional als patiënt, coping; Perspectief patiënt

**Over het boek:**

Troostvolle ervaringen van een ongeneeslijk zieke psycholoog

Hoe vind je troost als je weet dat je nog maar kort te leven hebt? Hoe verwerk je zoveel verdriet en pijn en hoe geef je nog betekenis aan je leven? Voor zulke vragen staat Annemaaïke Serlier-van den Bergh, klinisch neuropsycholoog. Ze vindt inspiratie in het werk van Anna Terruwe, psychiater en grondlegger van de bevestigingstheorie: je wordt pas gelukkig als mensen onvoorwaardelijk van je houden en je met hen verbonden bent.

Tijdens het schrijven van haar boek is Annemaaïke overleden. Stella Braam heeft haar boek voltooid.

**Over de auteur:**

Dr. Annemaaïke Serlier-van den Bergh (1965-2023) was klinisch neuropsycholoog met een eigen praktijk tevens verbonden aan verschillende specialistische ggz-instellingen en de Universiteit Maastricht.

**Extra en recensies:**

Je [hier](#) over "Mogen zijn wie je bent" in Medisch Contact.